

Belang van liefdadigheid

Vrijdagpreek van 10 april 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Belang van liefdadigheid

Het vermogen, denk aan geld, kennis, liefde etc. dat men niet uitgeeft op de weg van Allah swt, zal niet door Allah swt gezegend worden. Alle mensen zijn begunstigd door Allah swt en de hoeveelheid gunsten die Allah schenkt aan de mens zijn enorm.

Allah swt zegt in de koran (soerah Ibrahiem vers 34):

“En als jullie de gunsten van Allah op willen sommen, dan kunnen jullie ze niet tellen.”

Ons vermogen is het vermogen van Allah swt. Het vermogen behoort daarom in principe niet tot het eigendom van de mens. Allah swt heeft ons vermogen geschonken om ons hiermee te beproeven en te beoordelen wie dankbaar en wie ondankbaar zijn. Wie dankbaar is, zijn of haar vermogen zal door Allah swt worden vermeerderd en wie ondankbaar is, zal hierover verantwoording moeten afleggen.

Allah swt zegt in de koran (soerah Ibrahiem vers 7):

En toen uw Heer verklaarde: "Als gij dankbaar zijt zal ik u meer geven, maar als gij ondankbaar zijt, is Mijn straf inderdaad streng."

Nu volgt een opsomming van alle voordelen van liefdadigheid:

1. Het eerste voordeel van actief zijn met liefdadigheid is dat Allah swt de mensen die wel doen zal belonen met het paradijs.

Allah swt zegt in de koran (soerah Ali-Imraan verzen 133 en 134):

133. Wedijvert met elkaar in het vragen om vergiffenis van uw Heer en om het paradijs, welks uitgestrektheid de hemelen en de aarde is, bereid voor de godvrezenden,

134. Zij, die in voorspoed en in tegenspoed actief zijn in liefdadigheid, die woede en boosheid onderdrukken en mensen vergeven; Allah heeft hen die goed doen, lief.

2. Het tweede voordeel is dat Allah swt de gelovigen die actief zijn met liefdadigheid zal beschermen tegen het hellevuur. De profeet vzmh heeft gezegd dat de gelovige zichzelf kan beschermen tegen het hellevuur, zelfs door middel van het uitgeven van een halve dadel uit liefdadigheid. Verder heeft de profeet vzmh ons geleerd dat liefdadigheid de zonden uitwist, zoals het water vuur dooft.
3. Tot slot het derde voordeel, natuurlijk zijn de voordelen onbeperkt, is dat Allah swt de hassanaats van een gelovige zal vermeerderen. De meest winstgevende handel, is deze handel met Allah swt. Allah swt zegt in de koran (soerah Al-baqarah vers 110):
(...) het goede dat gij vooruit zendt voor uzelf, gij zult het bij Allah vinden. Voorzeker, Allah ziet al hetgeen gij doet.

Tot slot volgt nu een aantal voorwaarden die gesteld worden aan liefdadigheid

1. Allereerst is het van belang dat liefdadigheid volledig in oprechtheid (Ikhlaas) wordt uitgegeven op de weg van Allah swt.

2. Ten tweede is het belangrijk dat men bij uitgeven uit liefdadigheid niet pronkt en zich arrogant opstelt tegenover medemensen. Allah zegt hierover in de koran (soerah Al-baqarah verzen 262 en 263):

262. Zij, die hun rijkdommen ter wille van Allah besteden, en het besteden niet doen volgen door (anderen) te verwijten of te krenken, voor hen is er beloning bij hun Heer en zij zullen geen vrees hebben, noch zullen zij treuren.

263. Een vriendelijk woord en vergiffenis schenken is beter, dan liefdadigheid, gevolgd door krenking. En Allah is Zichzelf genoeg, Verdraagzaam.

3. Ten derde dient men liefdadigheid uit te geven uit zijn beste vermogen, men geeft immers uit op de weg van Allah swt.
4. Tot slot is het belangrijk dat men niet roekeloos uitgeeft. Het is belangrijk dat men een goed evenwicht vindt in het uitgeven, omdat men ook andere verantwoordelijkheden heeft. Men dient ook aan zijn welzijn en dat van zijn familie te denken.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.