

Al-Hayā en de impact op het gedrag

Vrijdagpreek van 13 februari 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Al-Hayā en de impact op het gedrag.

We kennen allemaal het spreekwoord “Schaamte siert de mens”. Vandaag gaan we het hebben over schaamte in de islam en de impact ervan op het gedrag. Al-Hayā kan vertaald worden naar schaamte. Maar wat verstaan we onder schaamte? Schaamte is het gevoel dat ertoe aanzet om achterwege te laten wat verwerpelijk is en wat leidt tot het overtreden van de regels van Allah swt. Met andere woorden, schaamte is een hoge subtiele gevoel om geen overtredingen te maken tegenover Allah swt. Schaamte is een eigenschap die de gelovige aanmoedigt om het plegen van zondes te voorkomen. We lezen terug in verschillende overleveringen dat schaamte een onderdeel is van het geloof.

De Profeet vzmh leert ons dat als je je niet schaamtevol opstelt in staat bent om grenzeloos zondes te plegen. Allah swt heeft ons geschapen met een vrije wil. Wij kunnen doen wat we willen, maar tegelijkertijd heeft Hij ons gewaarschuwd voor het slechte en verkeerde gedrag. Doe wat je wilt, maar houd er rekening mee dat wij tot Allah swt zullen terugkeren. Wij zullen voor alle daden verantwoording moeten afleggen op de dag des oordeels.

Een persoon die schaamte kent is goed door zijn gedrag, manieren en handelen. Met dit gereedschap is het voor deze persoon een hele hoge drempel om iets slechts te doen op zijn werk, in zijn gezin of in de maatschappij. Allah swt heeft ons geleerd dat het geloof iemands gedrag bepaalt. Schaamte is een onderdeel van het geloof.

Een metgezel van de profeet vzmh heeft gezegd dat als iemand zijn schaamte verloren heeft dat het zijn ondergang kan betekenen bij Allah swt. Iemand die schaamte kent, zal een positieve beeld achterlaten bij zijn medemensen. Hij zal geliefd zijn bij de mensen. Het tegenovergestelde, als iemand geen schaamte kent, dan zie je dat mensen een afkeer hebben tegen deze persoon. Mensen zullen hem de rug toekeren.

Al-Hayā, schaamte, is de basis voor een gezonde maatschappij. Als wij deze gedragseigenschap ons toe willen eigenen dan moeten we ervoor werken. Wij moeten ten aller tijden bewust zijn van het feit dat Allah swt ons ziet en hoort. Tegelijkertijd moeten we ervan bewust zijn dat we voor alles wat we doen verantwoording moeten afleggen. Een mooie voorbeeld hiervan is het volgende. De metgezellen gaven de Profeet aan dat ze schaamte tonen tegenover Allah swt. De Profeet vzmh drukte de metgezellen op het hart dat ze hun zintuigen moeten beschermen tegen onrecht. Geen geroddel of kwaad spreken of aanhoren. Niet naar onzedelijke zaken kijken, geen rente nuttigen, je handen en voeten alleen gebruiken op een rechtmatige wijze. Kortom, wij moeten deze gedragseigenschap van schaamte omzetten naar de daden. Het moet niet alleen blijven bij woorden.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.