

Voor- en nadelen gebruik van telefoon

Vrijdagpreek van 20 februari 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Voor- en nadelen van het gebruik van een telefoon

Ons geloof leert ons op gepaste wijze om te gaan met zaken, ook met praktische zaken zoals een telefoon. Vandaag is stilgestaan bij dit specifiek onderwerp, omdat dit simpel apparaat een grote impact heeft op ons hedendaagse leven. Iedereen, jong en oud, heeft een telefoon tot zijn beschikking. Het is een heel handig apparaat, alleen dient volgens onze Islamitische normen en waarden hier op een gepaste wijze mee omgegaan te worden.

Wij zullen starten met het benoemen van een aantal grote nadelen en gevaren van het gebruik van een telefoon.

- Wij zien vandaag de dag helaas heel veel mensen vanwege het gemak van het gebruik van een telefoon liegen. Men heeft de neiging om bijvoorbeeld over de telefoon te liegen over zijn fysieke locatie etc.
- Verder kan het verkeerd gebruikmaken van een telefoon men bijvoorbeeld uit de concentratie tijdens zijn gebed halen. Dit is een zeer slechte zaak. De profeet vzmh heeft gezegd dat het verboden is om iemand uit de concentratie van zijn gebed te halen, al is het door het hard op reciteren van de koran.
- Daarnaast zien wij tegenwoordig dat veel ongepaste afbeeldingen en video's worden verspreid of openbaar worden gemaakt, waarmee medemensen gekwetst kunnen worden. Helaas is dit vandaag de dag ook een grote oorzaak van problemen en scheidingen. Wij moeten ons realiseren dat het binnen de Islam verboden is om iemand via audio of video op te nemen of vast te leggen zonder toestemming van de betreffende persoon. Hiermee ontstaat een wantrouwende sfeer in de gemeenschap die wij dienen te voorkomen.
- Ook zien wij dat veel mensen onder ons mails, sms-berichten, whats-app-berichten etc. zo maar doorsturen naar hun familie- of vriendenkringen. Deze handelingen kunnen er toe leiden dat er onnodige angst of chaos wordt veroorzaakt binnen de gemeenschap. Men dient, alvorens hij iets wil doorsturen, de inhoud van het bericht op juistheid te onderzoeken. Zo niet, dan heeft men het recht niet om het bericht te delen.
- Verder is het niet toegestaan om elkaar te bespioneren of de telefoon van een ander grondig te doorzoeken. Wij dienen elkaars privacy te respecteren.
- Tot slot moeten wij er op letten dat de telefoon ons niet afleidt. Het is verboden om achter het stuur de telefoon te bedienen. Dit kan namelijk leiden tot bijvoorbeeld verkeersongevallen. Het is dan vanzelfsprekend dat de Islam dit niet toelaat.

Na alle nadelen en gevaren van het gebruik van de telefoon te hebben besproken, zal kort worden stil gestaan bij de voordelen. Er zijn namelijk te veel voordelen, meer dan nadelen. Het gebruik van een

telefoon kan bijvoorbeeld zeer nuttig worden gebruikt om kennis omtrent religie of andere nuttige kennis te vergaren, kan een telefoon worden gebruikt in noodgevallen etc.

Wij dienen ons bewust te zijn van het feit dat Allah swt ons heeft begunstigd met bijvoorbeeld dit apparaat en dat wij ook worden beproefd.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.