

# Het beschermen van de Islamitische identiteit



## Vrijdagpreek van 27 februari 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Het beschermen van de Islamitische identiteit.

Wij als moslims in de Westerse samenleving moeten onze Islamitische identiteit beschermen en behouden. Wij moeten ons inzetten om de aspecten van het geloof te behouden en te beschermen. We moeten ons geloof beschermen waar we ook leven, ook in niet-islamitische omgevingen. Het aanbidden van Allah sbw kent geen vaste plek. Waar je ook bent, je behoort bewust te zijn van Allah sbw. Het is onze verantwoordelijkheid om die Islamitische identiteit te beschermen en door te geven. Deze verantwoordelijkheid is zeer groot. Zo moeten we onze families onderwijzen wat deze Islamitische identiteit inhoudt, zowel de theoretische zaken als de praktische zaken, met name in deze tijd, omgeving en sfeer waarin we nu leven. Zo moeten we onze kinderen op een jonge leeftijd onderwijzen wie Allah sbw is? Wat vraagt Allah sbw ons om te doen? Hoe kunnen we de tevredenheid van Allah sbw bereiken en verdienen? Welke daden horen daarbij etc. Allah sbw maakt ons bewust in de koran dat jij als vader of moeder in een gezin verantwoordelijk bent voor het doorgeven van deze Islamitische identiteit.

Wij moeten onze kinderen de verschillende aspecten van het geloof onderwijzen en doorgeven. Wij moeten ze leren hoe ze moeten bidden, hoe ze moeten vasten, hoe ze zich moeten gedragen tegenover hun medemensen etc.

We moeten naast het doorgeven van het geloof aan onze kinderen ook het doorgeven aan onze naasten. Te denken valt hier je familieleden, je vrienden, de mensen met wie je omgaat etc. Dat is ook een verantwoordelijkheid die je als moslim hebt. Vele mensen denken dat die verantwoordelijkheid alleen ligt bij iemand met veel kennis, zoals een imam. Het is een ieders verantwoordelijkheid om datgeen wat hij/zij bezit door te geven aan zijn medemens. De wijze hoe je dat doet is heel belangrijk. Allah sbw leert ons in de koran hoe wij dat moeten doen.

Allah sbw zegt in surah an-Nahl aya 125 het volgende:

**Nodig uit naar de Weg van jouw Heer met wijsheid en goede raad, en redetwist met hen op de beste wijze. Voorwaar, jouw heer, Hij weet wie van Zijn weg is afgedwaald, en Hij weet wie de recht geleiden zijn.**

Allah sbw leert ons hier dat we op een wijze en goede manier mensen moeten uitnodigen tot het pad van Allah sbw. Je moet op een nette en goede manier met diegene in gesprek gaan en dus niet op een harde en asociale manier. Daarnaast moet je datgeen doorgeven waar je zekerheid over hebt, dus je weet dat het Islamitisch correct is wat je zegt. Verder moet je ook op een juiste en een passende wijze diegene uitnodigen tot het pad van Allah sbw. Iemand die veel kennis bezit, heeft een andere wijze nodig dan iemand die geen kennis bezit. Je moet op een gelijke niveau staan met je gesprekspartner.

Wij als moslims moeten ons geloof niet bedekken, wij moeten trots zijn op onze identiteit. Wij moeten deze identiteit uitleggen en doorgeven aan onze medemensen. Het is een recht dat wij hebben en waar wij gebruik van moeten maken.

Ten slotte moeten we ons aansluiten op de handelingswijze van de metgezellen van de Profeet vzmh. Zij gaven hetgeen wat ze leerde gelijk door aan hun medemensen en ze nodigde hen uit tot het pad van Allah sbw. Kortom, wij moeten ons Islamitische geloof en identiteit doorgeven zodat het behouden blijft. Wees bewust van het feit dat wij die verantwoordelijkheid dragen en dat wij op de dag des oordeels hier verantwoording voor moeten afleggen.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.