

Strijd tussen duivel en de mens



Vrijdagpreek van 13 maart 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Strijd tussen duivel en de mens

De eerste relevante vragen die men ten aanzien van deze strijd kan stellen zijn: Wanneer is deze strijd gestart en wat is de aanleiding geweest voor deze strijd?

Antwoord hierop kunnen wij terug vinden in de koran. De strijd is gestart bij de schepping van onze voorvader Adam vzmh in het paradijs. Op het moment dat Allah swt Adam vzmh had geschapen en Iblies opdroeg Adam te feliciteren en respect te hebben voor de schepping van Allah swt, weigerde Iblies, de leider van de duivels. Dit is het startmoment van de strijd tussen de duivels en de mensen. Iblies heeft op dat moment ook gezworen dat hij zou proberen de mensen te laten dwalen. Zijn doelstelling was en is nog steeds de mensen te leiden naar de hel, zodat hij hiermee kan bewijzen dat Allah swt de mens niet had moeten scheppen.

Nadat Iblies, de leider van de duivels, Adam in het paradijs heeft verleidt en tegen hem en Adam's vrouw heeft gelogen, en hen heeft laten eten van de verboden boom, heeft Allah swt Adam, zijn vrouw en Iblies naar de wereld gebracht. De strijd tussen de mens en de duivel is op de wereld voortgezet.

De duivel hanteert een aantal instrumenten om de mensen van het pad af te brengen en hen te laten dwalen. Zo probeert de duivel alles mooier te maken dan het in werkelijkheid is om hiermee de mensen te verleiden. Daarnaast liegt de duivel, zoals hij tegen Adam vzmh en zijn vrouw heeft gelogen in het paradijs. Allah swt heeft Adam en zijn vrouw verboden om van een boom te eten in het paradijs. De duivel fluisterde Adam en zijn vrouw in dat zij door het eten van de boom het eeuwige leven zouden verkrijgen, echter dit was een grote leugen. Verder is de mens zichtbaar voor de duivels en andersom niet. Tot slot heeft de profeet vzmh de mensen geadviseerd zichzelf te beschermen tegen kwaad van de duivel. De profeet heeft namelijk gezegd dat de duivel stroomt door de mens zoals het bloed door de aderen stroomt.

De duivel blijft doorgaan met het verleiden en laten afdwalen van mensen tot hen dood. Een gelovige dient zich hier dus van bewust te zijn en dient zich hier tegen te beschermen. De gelovigen moeten een sterk geloof en bewustzijn in Allah ontwikkelen en bescherming zoeken bij Allah swt, alleen op deze wijze kan de strijd met de duivel worden gewonnen.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.