

# Manieren van het vrijdaggebed



## Vrijdagpreek van 20 maart 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag: de manieren van het vrijdaggebed

De vrijdag is een bijzondere dag voor de moslims. De vrijdag wordt gezien als de beste dag van de week. Het is een dag die gegeven is aan de Ummah (gemeenschap) van de profeet Mohammed vzmh. We moeten Allah sbw danken voor deze bijzondere dag. De vrijdag is een speciale dag, het is een dag waarbij Allah sbw de goede daden extra beloond in vergelijking met de andere dagen. Het is daarom aanbevolen om extra goede daden te verrichten op deze bijzondere dag, bijvoorbeeld het geven van een liefdadigheid. Het is belangrijk om bewust te zijn van deze bijzondere dag. Een onderdeel van deze bijzondere dag is het vrijdaggebed. Er zijn een aantal manieren die hierbij centraal staan. Vandaag zullen we hierbij stil staan.

De manieren van het vrijdaggebed:

- 1) Het is sterk aanbevolen om het vrijdaggebed bij te wonen, er zit een grote beloning hieraan vast. Er is een overlevering waarbij de profeet Mohammed vzmh het volgende heeft gezegd: **“Degene die de wassing verricht en dan naar het vrijdaggebed komt, bidt zoveel als voorgeschreven is voor hem, luistert naar de vrijdagpreek (khutbah) tot het voorbij is en dan bidt met hem (de imam), zal vergeven worden voor zijn zonden tussen die en de volgende vrijdag en drie extra dagen.”** Dus voor 10 dagen worden de zondes vergeven.

Het is sterk aanbevolen om vroeg aanwezig te zijn voor het vrijdaggebed. Er is een overlevering waarbij de profeet Mohammed vzmh het volgende heeft gezegd: **“Wie op vrijdag de wassing verricht en vervolgens in het eerste uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een kameel heeft geofferd. En wie in het tweede uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een koe heeft geofferd. En wie in het derde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een gehoornde ram heeft geofferd. En wie in het vierde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een kip heeft geofferd. En wie in het vijfde uur naar de moskee gaat, het is net alsof hij een ei heeft geofferd. Maar zodra de imam tevoorschijn komt, gaan de engelen naar binnen om te luisteren naar de khutbah.”** Deze hadith leert ons dat de grootte van de beloning voor het jumuah gebed afhankelijk is van het tijdstip waarop men naar de moskee gaat. Degenen die het vroegste naar de moskee komen, maken aanspraak op de grootste beloning. Degenen die later komen, maken ook aanspraak op grote beloningen totdat de imam komt om te beginnen met de khutbah. Vanaf het moment dat de imam begonnen is met de khutbah komt men niet meer in aanmerking voor deze beloning.

- 2) Men moet niet naar de eerste rijen haasten als hij ziet dat de voorste rijen vol zitten. Als het vol zit, dan moet men op een plek gaan zitten waar hij niet de aanwezigen gaat storen. Je moet geen last zijn voor de ander.
- 3) Men moet niet gaan praten zodra de imam is begonnen met de vrijdagpreek. Het is strikt verboden om te gaan praten. Het is zelfs verboden om iemand tot stilte te vermanen, laat staan om bijvoorbeeld gesprekken over andere onderwerpen te voeren, zoals vandaag de dag helaas vaak gebeurt.

- 4) Het is een manier om na het vrijdaggebed niet direct op te staan en om te gaan haasten om naar buiten te gaan. De reden hiervoor is dat je mensen uit hun concentratie haalt. Men moet na het vrijdaggebed blijven zitten en men moet Allah sbw gedenken. Je ziet helaas dat mensen gelijk na het vrijdaggebed opstaan en zich haasten naar de deur. Er ontstaan hele opstoppingen en files bij de deur.

Kortom, men moet deze manieren in praktijk brengen zodat we allemaal de grote beloning van de vrijdag zullen ontvangen insh'Allah.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.