

Islam is een religie van eenheid



Vrijdagpreek van 27 maart 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag: Islam is een religie van eenheid.

Het is van belang dat de moslims een eenheid vormen. Tegenwoordig zien we helaas overal in de wereld verdeeldheid tussen de moslims. Wij als moslims moeten als broeders met elkaar leven. Allah swt maakt dit duidelijk in vers 103 van surah Aali-Imraan:

En houd jullie allen vast aan het Koord van Allah en wees niet verdeeld. En gedenk de Gunst van Allah aan jullie, toen jullie vijanden (van elkaar) waren en Allah jullie harten nader tot elkaar bracht en jullie door Zijn Gunst broeders werden. En jullie bevonden je op de rand van afgrond van het Vuur en Hij redde jullie daarvan. Zo maakt Allah zijn tekenen duidelijk voor jullie, opdat jullie geleid zullen worden.

Wij als moslims moeten de handen in één slaan en moeten een gezamenlijke doel hebben. Op het moment dat wij dit niet hebben, dan zal er veel verderf zijn in de samenleving. Een praktisch voorbeeld hiervan is ruzie en haat tussen broeders omdat ze het niet met elkaar eens zijn over een bepaalde zaak. Het is een plicht dat er een eenheid gevormd wordt in de samenleving. Allah swt heeft vele profeten en boodschappers gestuurd om onder de mensen een eenheid te vormen. Zaken die voor verdeeldheid zorgen hebben de profeten en de boodschappers verboden. Dit betekent niet dat er geen meningsverschillen mogen zijn. Integendeel, we zien bijvoorbeeld dat metgezellen over bepaalde zaken niet met elkaar eens waren. Dit betekent niet dat ze geen eenheid meer hebben gevormd. Meningsverschillen horen eenmaal bij de mens. Het kant nooit zo zijn dat er een samenleving bestaat met mensen die allemaal dezelfde mening hebben over alle zaken.

Als Allah swt het heeft gewild dan zouden er geen verschillen bestaan tussen de mensen. Dan zouden er bijvoorbeeld ook geen verschillende religies zijn. Allah swt heeft ieder mens uniek geschapen met ieder zijn eigen eigenschappen. Meningsverschillen tussen mensen is een eigenschap van de mensheid. We zien ook dat verschillende profeten van mening hebben verschild over bepaalde zaken. In een overlevering zien we terug dat er zelfs ook meningsverschillen kunnen zijn tussen engelen. We moeten bewust zijn van het feit dat een meningsverschil niet ertoe moet leiden dat de eenheid tussen de mensen in gevaar komt. Een meningsverschil is goed, maar een meningsverschil die leidt tot haat en verderf tussen mensen moet worden voorkomen.

Kortom, we moeten ervoor zorgen dat de eenheid tussen de moslims beschermt en behouden wordt. Een ieder van ons moet hier een actieve bijdrage aan leveren.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.