

Het handelen naar de Koran



Vrijdagpreek van 3 april 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Het handelen naar de Koran

De profeet vzmh heeft ons geleerd dat de Koran op de Dag des oordeels vóór dan wel tegen iemand zal getuigen. Ook heeft een metgezel verteld: 'Een persoon die de Koran heeft bestudeerd, zal winnen of verliezen'. Wanneer men de Koran met neutrale geest bestudeert en deze persoon de inhoud ervan ten uitvoer brengt, zal hij of zij winnen of slagen en beloond worden door Allah swt. Maar als iemand de Koran heeft bestudeerd, maar niet heeft gehandeld naar de lessen uit dit boek, dan zal diegene tot de verliezers behoren.

Waarom heeft Allah de koran geopenbaard? is een vraag die iedere willekeurige persoon zichzelf kan stellen. Allah swt zegt in vers 2 van surah al baqarah het volgende:

Dit is het boek (d.w.z. de Koran) waarover geen twijfel bestaat, een leiding voor de godsvruchtigen (mensen die bewust zijn van Allah sbw).

De gehele mensheid wordt uitgenodigd om de Koran te accepteren als leiding en te handelen naar haar leerstellingen. Ieder mens die de koran met open geest bestudeert, zal zonder twijfel tot de conclusie komen dat dit boek het slechte voor de mens heeft verboden en het goede voor de mens stimuleert en aanbeveelt. Daarom worden de gelovigen opgeroepen om te handelen naar de Koran. Dit is namelijk puur ten bate van de persoon zelf en zijn medemensen. Verder worden de gelovigen opgeroepen om de Koran uit te leggen en door te geven aan hun medemensen zonder hier zelf, wellicht uit eigen belang, zaken aan toe te voegen of te verminderen.

Een metgezel van de profeet vzmh heeft ons verder ook geleerd dat iemand die de Koran leest, zonder de inhoud hiervan te praktiseren zijn tijd verspilt. Ter aanvulling hiervan zien wij ook dat de profeet heeft gezegd dat de persoon die de Koran leest en de geboden niet nakomt en de verboden zaken niet vermijdt, hij of zij zal op de Dag des oordeels blind opgewekt worden. Allah swt zal deze persoon op de dag des oordeels mededelen dat deze persoon de Koran achter zich heeft gelaten en was vergeten en daarom hij of zij op deze Dag ook vergeten en bestraft zal worden.

Voorts heeft de profeet vzmh ons doorgegeven dat de persoon die de Koran bestudeert en er naar handelt, diens ouders door Allah swt letterlijk zullen worden bekroond op de dag des oordeels. Een hele bijzondere beloning voor ouders die zelf mogelijk wellicht niet eens in staat waren om de Koran zelf te bestuderen, maar toch de beloning ontvangen omdat zij hun kind zodanig hebben opgevoed en in staat hebben gebracht om de Koran te praktiseren. Dit is een advies aan alle ouders, denk aan de nuttige en belangrijke investering in jullie kinderen.

Tot slot, onze profeet vzmh is een voorbeeld voor ons. De profeet werd ook wel de wandelende Koran genoemd, omdat hij volledig handelde naar de inhoud van de Koran. Wij dienen ons bewust te zijn van het feit dat de leringen die wij trekken uit de Koran, niet moeten blijven hangen bij theorie, maar dat het des te meer van belang is om de Koran in ons dagelijks leven tijdens onze handelingen te bespreken en te praktiseren.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.