

De laatste daden bepalen iemands eindbestemming

Vrijdagpreek van 24 april 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: De laatste daden bepalen iemands eindbestemming

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Een dienaar verricht (bepaalde) daden die mensen beschouwen als de daden van de bewoners van het Paradijs, terwijl hij tot de bewoners van de Hel zal behoren. En hij verricht (bepaalde) daden die mensen beschouwen als de daden van de bewoners van de Hel, terwijl hij tot de bewoners van het Paradijs zal behoren. Voorwaar, het zijn de laatste daden die bepalend zijn voor iemands Eindbestemming.”

Wij dienen ons meer bewust te worden van het feit dat het dus mogelijk is dat een mens gedurende zijn leven goede daden verricht en mogelijk in een slechte toestand, dat wil zeggen als ongelovige, zijn leven beëindigd. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat een mens gedurende zijn leven slechte daden heeft verricht maar in de laatste fase van zijn leven zeer bewust is van God en met hulp en steun van Allah swt sterft als gelovige en het paradijs zal binnentreden.

De profeet heeft ons geleerd dat men nooit andere mensen mag overschatten of onderschatten, totdat het einde is genaderd. Immers, een mens is variabel in zijn gedrag en daden, dit betekent dat een mens op een zeer hoog niveau van geloof zijn dag kan aanvangen en zijn dag kan beëindigen op een zeer laag of negatief niveau.

Op een dag, tijdens een slagveld, had een aantal metgezellen veel bewondering voor een sterke strijder die aan hun kant vocht. Toen de profeet deze metgezellen hoorde, vertelde hij vzmh de metgezellen dat hij vzmh in een visioen zag dat sterke strijder de hel binnentrad. Dit deed de metgezellen versteld staan en zij besloten de sterke strijder op het slagveld te volgen. Op een moment zagen de metgezellen dat deze sterke strijder zwaar gewond was geraakt en direct zelfmoord heeft gepleegd. Deze man had geen vertrouwen in Allah swt en had het heft in eigen hand genomen, daarom zal zijn eindbestemming de hel zijn.

Een terechte vraag die bij men kan opkomen is: Hoe is het mogelijk dat iemand zijn leven op een andere wijze eindigt? Antwoord op deze vraag ligt in het begrip: “dubbele persoonlijkheid”. Iemand gedraagt zich anders dan hij of zij werkelijk is. Alleen de daden van mensen zijn voor ons zichtbaar, maar de intenties niet. Echter, Allah swt is wel op de hoogte van de intenties en het innerlijk van de mensen.

Omdat geen mens zijn eindbestemming kent, heeft de profeet vzmh ons geleerd en aanbevolen het volgende smeekgebed te herhalen en ons hiervan bewust te zijn:

“O, Hij die de harten doet omkeren, maak onze harten standvastig op Uw geloof”.

De Profeet vzmh heeft gezegd: “Alle harten van de kinderen van Adam bevinden zich tussen twee vingers van de meest Barmhartige, alsof ze één hart zijn, dat Hij doet omkeren zoals Hij wil”.

De Profeet vzmh heeft ook gezegd: “Voorwaar, één van jullie doet het soort daden van de mensen van het Paradijs, totdat er eigenlijk tussen hem en het Paradijs niet meer dan een armlengte is. Maar dan komt er een moment dat hij uit vrije wil zonden begaat en hij zal het soort daden verrichten van de mensen van de Hel, waardoor hij alsnog in de Hel terecht komt”.

Tot slot, een aantal oorzaken van een slechte einde zijn onder meer het ontwikkelen van verdorven overtuigingen en het plegen van grote zonden. Hiermee wordt de kans groter dat men het leven eindigt op een slechte wijze.

Iemand wiens hart zuiver is, en gedurende het leven steeds bezig is met het zuiveren ervan, zijn daden zullen in overeenstemming met zijn hart zijn. Voor deze persoon zal in-sha-Allah het einde rooskleurig en mooi zijn.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.