

Het goed benutten van de tijd



Vrijdagpreek van 1 mei 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Het goed benutten van de tijd.

Een wijze man heeft ooit gezegd, de tijd is net als een zwaard. Een zwaard kan je gebruiken om er nuttige zaken mee te verrichten, maar diezelfde zwaard kan jou ook verwonden. Zo geldt het ook met de tijd. De tijd kan je nuttig gebruiken, maar diezelfde tijd kan jou ook jouw lot kosten. Als je iemand vraagt wat voor diegene waardevol is, dan zullen ze antwoorden geld, huizen, gezondheid of kinderen. Je zult haast nooit iemand horen die de tijd noemt. De tijd is een hele waardevolle gunst van Allah sbw. De tijd heeft een hele grote waarde, mede omdat de tijd niet vervangbaar is. Een dag die voorbij is kan je niet terughalen. Materiele zaken zijn allemaal vervangbaar, maar de tijd is onmogelijk vervangbaar.

In de koran zien we dat Allah swt in verschillende verzen zweert bij de tijd. Waarom zweert Allah sbw bij de tijd? Een antwoord hierop is dat de tijd een grote zaak is. Allah sbw probeert ons bewust te maken dat de tijd wat we hebben gekregen van Allah sbw een hele waardevolle gunst is. Het is een gunst die we optimaal moeten gebruiken. Als we kijken naar de mensen die ver zijn gekomen in dit leven, zijn het mensen die bewust zijn van de tijd. Je ziet dat ze de tijd optimaal gebruiken. Elke uur en elke minuut op een dag wordt goed benut. Aan de andere kant zie je dat de mensen die niet optimaal gebruik maken van de tijd geen succes behalen zowel in dit leven als in het hiernamaals.

Als we kijken naar de Islamitische geschiedenis, dan zie je dat de moslims de tijd altijd goed hebben benut. De positie van de moslims was hoog in de samenleving. De moslims hadden een hele grote bijdrage voor de mensheid, bijvoorbeeld in de wetenschap. Een dag was een nieuwe kans voor vooruitgang en ontwikkeling. Tegelijkertijd zien we dat Allah sbw alles een vaste bepaalde tijd heeft gegeven, te denken valt hier het gebed. Elke gebed heeft zijn eigen vaste tijd. Allah swt leert ons hier dat we middels een vaste planning onze tijd moeten inrichten om zo het maximale eruit te halen. Indien we dit niet doen, dan is het heel lastig om onze tijd maximaal te kunnen benutten.

Verder zien we dat we op de dag des oordeels verantwoording moeten afleggen voor de tijd die we hebben gekregen van Allah swt. Allah sbw zegt in vers 37 van Surah Faatir het volgende:

En zij zullen daarin (het volgende) schreeuwen: “Onze heer haal ons (hier) weg. Wij zullen (dan) goede daden verrichten, anders dan (de daden) die wij hebben verricht.” (Allah zal dan antwoorden:) “Hebben Wij jullie niet een lang leven geschonken, dat voor degene die zich liet vermanen voldoende was om er lering uit te trekken? En is de waarschuwer niet tot jullie gekomen? Proef daarom (de bestraffing). En voor de onrechtplegers is er geen helper.”

Tevens lezen we het belang van het goed benutten van de tijd terug in de volgende overlevering van de profeet Mohammed vzmh: **“De voeten van de dienaar zullen op de Dag des Oordeels niet bewegen, totdat hij gevraagd wordt over vijf (zaken): hoe men het leven besteed heeft, hoe men de jeugd heeft doorgebracht, hoe men zijn inkomen verdient heeft en waar deze aan besteed is en wat men gedaan heeft met de kennis die hij had?”**

Aansluitend op dit onderwerp heeft Hassan al Basri het volgende gezegd hierover: “Iedere dag wordt er omgeroepen: „Ik ben een nieuwe dag en een getuige over jouw daden.” Wij moeten ons bewust zijn dat elke seconde van een dag uniek is, die seconde komt hoe dan ook niet terug. Laten we daarom vanaf vandaag onze tijd optimaal benutten met het verrichten van het goede!

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.