

Bewust zijn van onze verantwoordelijkheid



Vrijdagpreek van 8 mei 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: *Bewust zijn van onze verantwoordelijkheid.*

De mens dient zich verantwoordelijk te gedragen en bewust te zijn van de verantwoordelijkheid die Allah swt de mens heeft gegeven. Allah swt, de Rechtvaardige en de Alwijze, heeft ieder mens voldoende vermogen gegeven om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Door goed om te gaan met deze verantwoordelijkheden, zal Allah swt het niveau van geloof doen toenemen. Het niveau van geloof zal toenemen, doordat de persoon bewust is van zijn daden en bewust is van het feit dat hij verantwoording moet afleggen bij Allah swt op de dag des oordeels.

Helaas zien wij tegenwoordig binnen onze gemeenschap dat geloofsgenoten zich zeer passief en laks gedragen ten aanzien van hun verantwoordelijkheden. We zien ook dat vele geloofsgenoten grote verantwoordelijkheden verwaarlozen. Een grote verantwoordelijkheid waar wij vandaag bij willen stilstaan, is de verantwoordelijkheid van opvoeding van onze kinderen en de verzorging van het gezin.

Allah swt zegt in vers 6 van soerah At-tahriem het volgende:

O jullie die geloven, behoed julliezelf en jullie familie voor een Vuur waarvan de brandstof uit mensen en stenen bestaat. En waarover strenge en krachtige Engelen zijn (aangesteld) die Allah niet ongehoorzaam zijn in (het uitvoeren van) wat Hij hun beveelt. En zij doen wat hun opgedragen wordt.

Allah swt beveelt de gelovigen om zichzelf en hun familie te beschermen. Maar hoe kan een gelovige zijn familieleden beschermen? De Islam leert ons om onze familieleden te beschermen door hun geloof mee te geven, onze kinderen geloofsleer te onderwijzen, onze kinderen leren contact met Allah swt te onderhouden, onze kinderen leren hun karaktereigenschappen te ontwikkelen, onze kinderen leren wat Allah swt heeft verboden en heeft aanbevolen etc. Verder heeft de profeet vzmh ons geleerd dat het belangrijk is dat ouders heel actief zijn in de opvoeding en hun kinderen op jonge leeftijd goed begeleiden en waar nodig strak moeten zijn op de regels. Daarnaast hebben ouders een nog grotere verantwoordelijkheid zodra hun kinderen in de puberteitsfase zitten. In deze leeftijdscategorie kunnen jongeren makkelijk worden beïnvloed door hun omgeving. Daarom dienen ouders goed toezicht te houden, met hun kinderen te praten en hun kinderen voldoende aandacht te schenken. Verder is er een verantwoordelijkheid voor de ouders op het gebied van vriendenkringen van hun kinderen. De ouders dienen te achterhalen met wie hun kinderen omgaan en of de vrienden een goede of slechte invloed kunnen hebben. Tot slot is het belangrijk dat ouders hun kinderen met barmhartigheid behandelen en niet met woede.

De vrijdagpreek wordt afgesloten met een overlevering van de profeet waarin de profeet vzmh de verantwoordelijke personen, bijvoorbeeld ouders, een koning of andere verantwoordelijken, waarschuwt en hen vertelt dat Allah swt het paradijs zal verbieden voor een ieder die zijn verantwoordelijkheid verwaarloost.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.