

Behoud van goedheid en afstand van verderf

Vrijdagpreek van 15 mei 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Behoud van goedheid en afstand van verderf.

Allah swt zegt in aya 56 van soerah Al-Aaraf het volgende:

“En zaai geen verderf op aarde nadat deze verbeterd was, en roep Hem met vrees en hoop aan. Waarlijk, de Genade van Allah is dichtbij de weldoeners.”

Allah swt heeft de aarde goed en compleet ingericht voor de mensheid en Hij waarschuwt de mensen geen verderf te zaaien op Zijn aarde. De inrichting op aarde door Allah swt heeft plaatsgevonden door onder andere inzet van profeten en de zegel der profeten, Mohamed vzmh. Allah swt heeft de profeten richtlijnen meegegeven, die zij aan de mensen hebben onderwezen met als doel om goedheid te stimuleren en verderf op aarde te voorkomen.

Wij moslims dienen ons gezamenlijk verantwoordelijk te voelen om het goede te behouden en verderf te voorkomen. Hierbij dient ieder individu, bij zichzelf te beginnen. Helaas zien wij om ons heen dat veel mensen oproepen tot het goede, maar zelf het verkeerde pad betreden. Dit is een onjuiste aanpak. Men dient altijd bij zichzelf en bij zijn gezin te beginnen en vervolgens te kijken naar bredere kringen. Iedere moslim heeft een voorbeeldfunctie en dient dus niet tegenstrijdig te handelen met de wetten van Allah swt.

Goedheid komt niet uit de lucht vallen. Het opbouwen van een samenleving die gefundeerd is op goedheid, heeft tijd nodig. Wij moslims dienen tijd te nemen voor onszelf om na te denken over de toekomst, onze toekomst in de Nederlandse samenleving. Wij moslims maken onderdeel uit van deze maatschappij en dienen dus duidelijke korte en lange termijn-doelstellingen te formuleren voor onszelf.

In de vrijdagpreek is het begrip ‘goedheid’ veel voorgekomen. Wat betekent ‘goedheid’ of in het Arabisch ‘Islah’? Goedheid betekent dat een gelovige zijn eigen rechten en de rechten van de medemensen respecteert, hetgeen slecht is goed maakt, hetgeen goed gaat, behoudt en nog beter maakt. De gelovige dient zichzelf en zijn medemensen, dus ook niet-moslims, te beschermen en veiligheid te bieden en een gelovige dient respect te hebben voor anderen.

Omar Ibn Al-Khattab, de metgezel van de profeet, is na het overlijden van de profeet Mohamed vzmh benoemd tot rechter door Aboe Bakr As-Saddiq die op dat moment verantwoordelijk was voor de gehele gemeenschap. Na het verstrijken van één jaar zonder geen enkele rechtszaak te hebben behandeld, ging Omar naar Aboe Bakr toe om zijn functie neer te leggen. Immers, zijn functie was overbodig in deze tijd. Aboe Bakr antwoordde dat dit zeker heeft te maken met het feit dat de mensen zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid en weten wat Allah verboden heeft en hier ver vandaan blijven en de mensenrechten hebben leren kennen en dit toepassen.

Tot slot zullen twee grootste oorzaken van verderf binnen de moslimgemeenschap worden benoemd. De eerste oorzaak ligt in het feit dat de moslimgemeenschap tegenwoordig geen goede basis heeft in het geloof. De moslims zijn zich niet volledig bewust van het feit dat zij verantwoording moeten afleggen over hun daden bij Allah swt. De tweede oorzaak heeft te maken met het feit dat wij elkaar relatief weinig ondersteunen en adviseren. De profeet heeft ons geleerd dat het geloof gefundeerd is op nasieha, dat wil zeggen oprecht advies. Tegelijkertijd moeten we ook bewust zijn van de etiketten van het geven van nasieha.

Wij dienen ons verantwoordelijk te gedragen en bewust te zijn dat er een dag zit aan te komen waarop wij verantwoording moeten afleggen, aan Allah, de Bron van Alle Goedheid.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.