

De bijzondere maand 'Sha3baan'

Vrijdagpreek van 22 mei 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: De bijzondere maand 'Sha3baan'.

Vandaag 22 mei 2015 is het de vierde dag van de Islamitische maand 'Sha3baan'. Omdat deze maand in het leven van onze profeet vzmh en in de traditie van de moslims als zeer bijzondere maand wordt beschouwd, wordt vandaag stilgestaan bij deze mooie maand.

Allah swt zegt in de koran in Soerah Tauwbah (9) vers 36 het volgende:

Voorwaar, het aantal maanden bij Allah is twaalf maanden (in een jaar). Zo staat het (geschreven) in het Boek van Allah sinds de dag waarop Hij de hemelen en de aarde schiep. Daarvan (d.w.z. van deze maanden) zijn er vier heilig. Dat is de rechte godsdienst, dus doe jullie zelf daarin geen onrecht aan (...).

Allah swt heeft met Zijn wijsheid bepaald dat een jaar twaalf maanden bevat en dat vier van deze maanden zeer bijzonder zijn, één van deze maanden is de maand 'Ramadan'.

De maand 'Sha3baan' is een maand waarin de profeet Mohammed vzmh vele aanbeddingen verrichtte.

"Wat zou de reden hiervoor kunnen zijn?" zou men zich af kunnen vragen. Op deze vraag zijn een aantal antwoorden mogelijk:

- Ten eerste is deze maand bijzonder, omdat het een maand is die direct vóór de maand Ramadan komt. De maand 'Sha3baan' dient in dit geval als een hele mooie voorbereiding op de grote maand Ramadan. Het is een maand waarin de gelovigen zich lichamelijk als geestelijk voor kunnen bereiden hierop.
- Ten tweede heeft de profeet Mohammed vzmh ons geleerd dat andere maanden dan de grote en bekende maanden niet onderschat moeten worden. Allah swt kijkt namelijk altijd naar de inspanningen en de intenties van de mens.
- Ten derde heeft in deze maand een hele bijzondere gebeurtenis plaatsgevonden. Aanvankelijk werd door moslims richting moskee Al-Quds/Bayt Al-Maqdis gebeden in Jeruzalem. De profeet Mohammed vzmh had altijd de wens gehad om richting de ka'3ba te bidden in Mekka. Op de 15^e dag van de maand 'Sha3baan' zou Allah swt middels een openbaring de gebedsrichting, de qibla, hebben veranderd van Jeruzalem naar Mekka.
- Ten vierde onderwijst de profeet Mohammed vzmh ons dat in de maand 'Sha3baan' de daden van de mens door de engelen voor Allah swt zullen worden gebracht. En de profeet wilde graag in vastende toestand zijn op deze dagen. Dit was de reden dat de profeet Mohammed vzmh in de maand 'Sha3baan' uitzonderlijk veel vastte in vergelijking met de overige maanden, met uitzondering van de verplichte vastenmaand Ramadan. En dat is ook de reden waarom hij de maandag en de donderdag vastte.

Omdat de maand Ramadan bijna aanbreekt, is het advies aan moslims die nog vastendagen moeten inhalen uit de laatste Ramadan wegens bijvoorbeeld ziekte, reizen, menstruatie etc. dat zij de maand 'Sha3baan' hiervoor moeten benutten. De verplichting om vastendagen in te halen, moet vóór aanvang van de komende maand Ramadan nagekomen zijn. Indien dit men niet tijdig heeft gedaan, dan moet men deze dagen alsnog inhalen en daarnaast moet men "Fidjah" betalen aan armen.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.