

Het verwelkomen van de Ramadan



Vrijdagpreek van 5 juni 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: *Het verwelkomen van de ramadan.*

Over ongeveer twee weken zal de maand Ramadan van start gaan. Een vraag die we aan ons zelf moeten stellen is hoe dient de maand Ramadan verwelkomd te worden?

Wij dienen Ramadan te ontvangen door oprechte voornemens te hebben om onze zondes te verlaten en oprecht berouw te tonen. Wij moeten ons bewust worden van onze slechte daden en we moeten daar afstand van nemen. De maand Ramadan is namelijk de maand van berouw.

Allah swt zegt in vers 31 van Soerah Noer het volgende:

“En keert jullie allen berouwvol tot Allah, O gelovigen. Opdat jullie zullen welslagen.”

We moeten de Ramadan verwelkomen door berouw te tonen en terug te keren tot Allah swt.

De profeet Mohammed vzmh zei: **“Wie tijdens de maand Ramadan als gelovige vast en de beloning enkel van Allah verwacht, zal vergeven worden van al zijn voorgaande zondes.”**

De maand Ramadan kan gezien worden als een gum, een gum waarmee Allah swt je zondes vergeeft. Let er wel op dat het hier enkel om de kleine zondes gaat. De grote zondes hebben een berouwproces nodig.

Tevens heeft de profeet Mohammed vzmh het volgende gezegd: **“Elk mens maakt fouten. Van degenen die fouten maken zijn de besten die berouw tonen.”**

Het berouw tonen is een belangrijk onderdeel in het leven van een gelovige. Het berouwproces kan slaan op twee type rechten:

- Rechten van Allah swt. Te denken valt hier het verwaarlozen van het gebed of het verwaarlozen van het vasten. Het is essentieel dat je Allah swt vraagt om vergeving en tevens doe je een belofte dat je voortaan hetgeen wat Allah swt van je vraagt ook verricht.
- Rechten van anderen. Als je berouw gaat tonen dan is het essentieel in het berouwproces om de rechten wat je geschonden hebt bij de ander om het recht te zetten. Tegelijkertijd vraag je vergeving aan Allah sbw en van diegene die je onrecht hebt aangedaan. Het is belangrijk om stil te staan bij de zondes die je hebt gedaan die gelinkt zijn met anderen. Zie het als een spiegel die jezelf voor houdt, welke zaken heb ik misdaan bij anderen? Hoe kan ik het rechtzetten? Aansluitend hierop heeft de profeet Mohammed vzmh het volgende gezegd:

“Weten jullie wie muflis (failliet / arm) is?” Zij (de metgezellen van de de Profeet) zeiden: “Bij ons is de man die geen dirham en geen bezit heeft muflis.” De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) zei: “Degenen die muflis is binnen mijn ummah (gemeenschap) degene die op de dag der opstanding komt met het gebed, vasten en zakaat, maar hij zal komen terwijl hij die-en-die beledigd heeft, die-en-die belasterd heeft, de eigendommen van die-en-die verbruikt heeft, het

bloed van die-en-die heeft doen vloeien en die-en-die geslagen heeft. Ieder van hen zal wat van zijn hasanat (goede daden) gegeven worden en als zijn hasanat opraken voordat de rekening vereffend is, zal er wat van hun zonden genomen worden en op hem geworpen worden. Vervolgens zal hij in de Hel geworpen worden.”

Tenslotte is het essentieel dat je geen onrecht aandoet tegenover je medemens gedurende de maand Ramadan. Allah swt zegt het volgende in een hadith Qudsi: **"O Mijn dienaren, Ik heb voor Mijzelf onrecht verboden en heb dat onder jullie ook verboden gemaakt. Doe elkaar dan ook geen onrecht aan.**

Laten we de komende twee weken gebruiken als een periode om onszelf te evalueren. Laten we deze komende twee weken gebruiken om stil te staan bij ons zelf. Laten we deze twee weken een spiegel voor ons zelf houden en kijken naar de zondes die we hebben gedaan en dat we vervolgens hiervoor berouw tonen bij Allah swt.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.