

Ramadan is een brug naar Taqwa

Vrijdagpreek van 19 juni 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: **Ramadan is een brug naar Taqwa.**

Het vasten van de maand Ramadan is als een brug naar Taqwa. Taqwa kan vertaald worden als godsvrucht, godsvrees, oftewel hoog bewust zijn van Allah swt.

Allah sbw zegt in surah Al baqarah vers 183 het volgende:

O jullie die geloven, het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het voorgeschreven was aan degenen voor jullie, opdat jullie (Allah) hoog bewust zullen worden.

Allah swt maakt ons hier duidelijk dat het vasten verplicht gesteld is, zowel voor ons als de volkeren die geweest zijn. Waarom heeft Allah swt het vasten voor ons voorgeschreven? Het vasten zorgt ervoor dat je meer bewust wordt van Allah swt. Deze bewustwording zorgt ervoor dat je dichterbij Allah swt komt en dit leidt er toe dat je beloond wordt met het paradijs.

Allah swt zegt in Surah Al-Imran vers 185 het volgende:

(..) En wie van het Vuur wordt afgehouden en tot het Paradijs wordt toegelaten, heeft zeker gewonnen. En het wereldse leven is slechts een misleidende genieting.

De Ramadan is een maand om terug te keren op het pad van Allah swt. Het is een kans om dichterbij Allah swt te komen. Tegelijkertijd is dit ook een kans om (weer) te behoren tot de gelovigen die zullen slagen. Om die reden moeten we het vasten heel serieus nemen. We moeten de maand Ramadan juist en oprecht vasten, om zo te kunnen behoren tot de gelovigen die zullen slagen en die het paradijs zullen binnentreden. De profeet Mohammed vzmh heeft in vele overleveringen ons geleerd dat de maand Ramadan gezien kan worden als een schild, bescherming, tegen het hellevuur.

Tegenwoordig zien we vele gelovige die de maand Ramadan zien als een maand waarin niet gegeten en gedronken mag worden. Er zijn enkelingen die voor de 100% vasten. Zo heb je mensen die niet eten en drinken gedurende de maand Ramadan, maar wel slechte daden verrichten. Het niet kunnen beheersen van de tong is meestal een van de oorzaken hiervan. Je hebt gelovigen die het vasten verbreken met geroddel en andere slecht gepraat. Dit is niet de wijze die Allah swt heeft voorgeschreven voor ons. Wij behoren gedurende de maand Ramadan een duidelijke "nee" te zeggen tegen alle zaken die Allah swt heeft verboden. Wij moeten onze tong beheersen. Dus niet roddelen, niet schelden, geen tijd besteden aan nutteloos gepraat en niet je medemens kwetsen etc. Als we oprecht en juist vasten, dan zullen we zeker de vruchten van de maand Ramadan proeven.

De profeet Mohammed vzmh heeft het volgende gezegd hierover:

Er zijn mensen die vasten, maar er niets anders dan honger en dorst aan overhouden. En er zijn mensen die tijdens de nacht bidden, maar er niets anders dan slapeloze nachten aan overhouden. [Overgeleverd door Abu Huraira]

Dit is een duidelijke hadith waarin de profeet Mohammed vzmh ons leert dat het vasten meer inhoudt dan het ons onthouden van eten en drinken. Dit is slechts een onderdeel van het vasten. Laten we vanaf vandaag kritisch naar ons zelf kijken. Laten we vanaf vandaag een spiegel voor ons zelf houden en kijken hoe wij de komende weken onze dagen optimaal en juist gaan vasten. Laten we vanaf vandaag een duidelijke “nee” zeggen tegen alle zaken die Allah swt heeft verboden. Moge Allah swt ons hierbij helpen.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.