

# Consequenties voor het nalaten en verwaarlozen van het gebed

Vrijdagpreek van 26 juni 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Consequenties van het nalaten of verwaarlozen van het gebed.

Het is niet de bedoeling van deze vrijdagpreek om de aanwezige moslims angst aan te jagen, maar het is puur ter herinnering van ons allemaal aan het belang van het gebed of het contact/relatie met Allah swt.

Allah swt heeft de mensheid niet zonder doel geschapen. Allah swt heeft de mensheid met een vrije wil geschapen met het doel om ze te beproeven en ze verantwoordelijk te laten zijn voor hun daden. Allah swt is de Verantwoordelijke en heeft de mensheid daarom duidelijke instructies en richtlijnen gegeven. Één van deze richtlijnen is de religieuze verplichting van het onderhouden van het gebed.

Gebed betekent contact met Allah swt. Dus als we spreken over het gebed, worden daarmee naast de formele vijf gebeden ook al onze overige contactmomenten met Allah swt mee bedoeld.

De profeet heeft ons geleerd dat Allah swt ontevreden is over mensen die bewust het gebed of het contact met Hem nalaten. Ook heeft de profeet gezegd dat het nalaten van bijvoorbeeld het vrijdaggebed (de wekelijkse afspraak met Allah swt) zonder legitieme reden Allah swt zeer ontevreden kan maken. Naast het feit dat Allah swt zeer ontevreden is en in sommige gevallen bij een ondankbare en arrogante houding van de mens zelfs boos of woedend wordt, is een consequentie van het nalaten van het gebed dat de mens geen extra steun krijgt van Allah swt in dit wereldse leven. Als er geen actie of initiatief komt vanuit de mens met een vrije wil, hoeft men niet te rekenen op een reactie van Allah swt in de vorm van extra steun of extra voorzieningen.

Een andere consequentie van het nalaten of verwaarlozen van het gebed is dat Allah swt ons hier op de dag des oordeels verantwoordelijk voor zal stellen.

Allah swt zegt in de koran in Soerah Al-Muddaththir (74):

39. Doch degenen aan de rechter hand
40. In tuinen (wonende) vragen zij:
41. Aan de schuldigen
42. "Wat heeft u in de hel gebracht?"
43. Zij zullen antwoorden: "Wij behoorden niet tot hen die plachten te bidden.
44. Noch voedden wij de armen.
45. En wij plachten ijdele gesprekken te voeren met hen die ijdele gesprekken voerden.
46. En wij plachten de Dag des Oordeels te loochenen.
47. Totdat de dood ons overviel."

48. De tussenkomst van bemiddelaars zal hen daarom niets baten.

49. Wat scheelt hun dat zij zich van de vermaning afwenden.

Wij dienen ons dus zeer hoog bewust te zijn van het belang van het gebed en ons contact met Allah swt. Op het moment dat wij dit contact niet uit vrije wil zoeken, doen wij onszelf hier tekort mee en beschadigen wij hier ons zelf ermee.

Tot slot, een advies voor de aanwezigen. De maand Ramadan is een gezegende maand waar Allah swt ons moslims mee heeft begunstigd met als doel ons in te ontwikkelen. Het is een maand waarin de band en relatie met Allah swt moet worden versterkt als gevolg van de toename van onze gebeden. Wij dienen dus door middel van het gebed onze relatie met Allah swt in deze maand te versterken, zodat wij in-sha-Allah de overige maanden van het jaar hier profijt van zullen hebben.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.