

# De status van de moskee binnen de Islam

## Vrijdagpreek van 4 september 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: **De status van de moskee binnen de Islam.**

Allah swt zegt in de Koran in Soerah Al-Jinn (hoofdstuk 72) vers 18 het volgende:

**En waarlijk, de moskeeën zijn voor (het aanbidden van) Allah. Roep dus niemand naast Allah aan”.**

Moskeeën hebben een grote en belangrijke status en functie binnen de Islam. Deze grote status heeft Allah swt aan de moskeeën gegeven wegens haar functie en mooie vruchten. Dit is ook de reden dat Allah swt tevreden is over haar bezoekers, haar onderhouders, haar verantwoordelijken en iedereen die een positieve bijdrage levert aan het in stand houden van de moskee.

Allah swt zegt in soerah At-Taubah (hoofdstuk 9) vers 18 het volgende hierover:

**“De moskeeën van Allah worden slechts onderhouden door degene die in Allah en de Laatste Dag gelooft, het gebed onderhoudt, de Zakaat afdraagt en degene die niemand vreest, behalve Allah. Wellicht zijn zij degenen die tot de recht geleiden zullen behoren”.**

De moskee is een huis van Allah swt, het is een heilige plaats voor de gelovigen die met grote respect wordt behandeld. Het huis van Allah swt is een plek waar Zijn Naam wordt verheerlijkt, de Koran wordt gereciteerd en uitgelegd met als doel gelovigen aan te zetten tot goedheid. Er worden er lessen verzorgd en mensen worden er opgevoed. Daarnaast is het een plaats of een ruimte waarin een gelovige in volle concentratie zijn relatie of contact met Allah swt kan onderhouden en kan verbeteren. Daarom zien wij dat de moslims door de tijd heen ontzettend veel aandacht hebben gegeven aan de moskeeën, hopen daarmee het welbehagen van hun Heer te verkrijgen. Het verrichten van gebeden en overige vormen van aanbidding zijn sterk aanbevolen daden voor de gelovigen.

Allah swt zegt hierover in soerah Al-Araaf (hoofdstuk 7) vers 29 het volgende:

**Zeg: “Mijn heer heeft tot rechtvaardigheid opgeroepen en (Hij heeft bevolen) dat jullie je gezichten bij iedere gebedsplaats (d.w.z. tijdens het gebed) alleen tot Hem wenden. En roep Hem aan, terwijl jullie je godsdienst (zuiver) aan Hem toewijden. Zoals Hij jullie (aan het) begin (uit het niets) heeft doen ontstaan, zo zal Hij jullie weer (tot hem) laten terugkeren.”**

Voorts heeft de profeet ons geleerd dat het reinigen van jezelf, de inspanning die geleverd wordt om naar de moskee te gaan en de ‘oprechte’ aanwezigheid in de moskee ertoe leidt dat Allah swt de kleine zondes van de bewuste gelovige wist en de gelovige zal belonen in het hiernamaals.

De plaats waarvan Allah swt het meeste houdt, is de moskee. En de plaats waar Allah swt minder van houdt, is de markt, dit in verband met vaak gepaarde oneerlijke handel, leugens en dergelijke.

Verder dient de gelovige zich goed te realiseren dat de moskee een ruimte is waar altijd een vredige en barmhartige sfeer hangt, dit komt door het gevoel dat gecreëerd wordt door de bewuste gelovigen, maar ook door de aanwezigheid van de engelen.

Het is niet voor niets dat de profeet vsmh na zijn emigratie naar Medinah, direct bij zijn aankomst een moskee heeft gebouwd. De profeet vsmh wist dat de functie van de moskee enorm belangrijk is en dat de moskee de basis vormt voor een goede gemeenschap en dat de moskee noodzakelijk is voor een juiste opvoeding van de mens.

Tot slot heeft de moskee ook een grote functie in het vergroten en stimuleren van de broeder- en zusterschap. De gelovigen komen bijeen, ontmoeten elkaar en leren van elkaar. Dit levert een groot voordeel op voor de gehele gemeenschap. Ongeacht leeftijd, kleur en achtergrond, iedereen is welkom in de moskee om zo de onderlinge saamhorigheid te versterken.

Moge Allah swt de functie van ons moskee vergroten en onze broeder- en zusterschap vermeerderen.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.