

# Gun de ander wat jij jezelf gunt



## Vrijdagpreek van 11 september 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag: Gun de ander wat jij jezelf gunt.

De laatste weken zijn we getuige geweest van het nieuws van duizenden vluchtelingen die hun land verlaten door oorlog. Het is onze taak om deze mensen te helpen en te verzorgen. Dit is een pad die leidt tot het binnentreden van het paradijs.

In soerah Al-Hashr (59) vers 9 zegt Allah swt het volgende:

**“En degenen (d.w.z. de Ansaar) die de stad (van de profeet) als woonplaats hebben gekozen en het geloof vóór hen (d.w.z. voor de Moehadjirien) hebben aangenomen, (zij) houden van degenen die naar hen emigreren. En zij treffen in hun in hun harten niets van jaloezie aan voor datgenen (d.w.z. aan de emigranten) gegeven is (van de buit). En zij verkiezen hen (d.w.z. de emigranten) boven zichzelf. En zelfs als (het iets betreft waar) zij zelf behoefte aan hebben. En wie gered wordt van zijn eigen gierigheid, zij zijn degenen die succesvol zullen zijn.”**

Allah swt leert ons in dit vers hier hoe onze houding moet zijn tegenover mensen die opzoek zijn naar stabiliteit. Allah swt noemt ze hier emigranten en niet vluchtelingen, mede omdat het woord vluchtelingen een negatieve belading heeft. Wij moeten deze groep mensen die vluchten voor oorlog of voor armoede helpen. Wij moeten ze de stabiliteit geven die ze zoeken. Allah swt prijst deze groep mensen in dit vers, hij betiteld ze als de personen die succesvol zullen zijn.

Uit vele overleveringen is bekend dat de Profeet Mohammed vzmh nooit iemand met lege handen heeft laten staan of heeft weggestuurd. We zien dit ook terug in het gedrag van de metgezellen. Zij praktiseerde hetgeen wat Allah swt ons leert in de bovenstaande vers.

Een praktische voorbeeld. Een man is bij de profeet Mohammed vzmh geweest en hij vertelde dat hij moe was en dat hij niets te eten heeft. De profeet Mohammed vzmh vroeg zijn vrouw en die antwoordde dat er niets klaar was gemaakt op dat moment. Eén van de metgezellen besloot om de man te helpen en stond op. Hij vroeg zijn vrouw of ze wat hadden, zij antwoordde dat er alleen iets was voor het avondeten voor de kinderen. Hij besloot de man te helpen en stelde voor om het licht uit te doen als er gegeten werd. Zij gaven op die manier de man het idee dat er genoeg te eten was voor iedereen. De profeet Mohammed vzmh liet deze metgezel weten dat dit een grote daad is, de manier waarop hij dit oploste heeft een hele hoge waarde bij Allah swt.

De profeet Mohammed vzmh heeft het volgende overgeleverd:

**“Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.”**

Een groot voorbeeld voor ons zijn de Ansaar (dit zijn de bewoners van Medina die de Moehadjirien opvingen). De Ansaar ving de Moehadjirien (dit zijn de moslims die van Mekka naar Medina emigreerde) op de beste wijze die jezelf kan voorstellen. Ze deelde alles met hun zoals hun huizen, kleding, geld, vee en land.

Het is daarom onze taak als moslims de mensen die nu vluchten te helpen en voor ze te zorgen. Dit is een boodschap aan ons zelf maar ook aan de Arabische wereld. Zij moeten de broederschap van de Islam beter begrijpen en praktiseren. We zien in de huidige situatie hoe passief de Arabische landen zijn in het opvangen van onze medegelovige die vluchten voor hun leven. Het is triest en jammer om te zien hoe ze hun verantwoordelijkheid nalaten vanwege hun eigen belangen.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.