

# Barmhartigheid



## Vrijdagpreek van 9 oktober 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: **Barmhartigheid.**

De Islam leert ons dat de mensen die barmhartig zijn voor hun medemensen, door Allah swt, de Meest Barmhartige, op een barmhartige wijze zullen worden ontvangen. De profeet vzmh heeft ons ook geleerd dat Allah swt niet barmhartig is voor mensen die niet barmhartig zijn voor hun medemensen. Barmhartig wil zeggen dat men op een voorzichtige, goede, zachtaardige en liefdadige wijze handelt met zijn medemensen.

De profeet vzmh heeft de gelovigen gestimuleerd barmhartig te zijn voor mensen op de aarde met als doel dat Allah swt vanuit barmhartigheid voor hen zal zijn vanuit de hemel.

De Islam stimuleert de mensen om barmhartig te zijn voor elkaar, ongeacht iemands afkomst of religie. De koran bevestigt dat de profeet en de boodschap is gekomen als een barmhartigheid voor alle werelden, dus voor bijvoorbeeld de mensheid, maar ook voor dieren en voor de natuur.

Allah swt is de Meest barmhartige en Hij swt wil dat wij als mensen deze eigenschap bij onszelf ontwikkelen. Immers, als alle mensen uit barmhartigheid zouden handelen, dan zouden wij de ellende van vandaag de dag niet gekend hebben. In een barmhartige samenleving die de Islam nastreeft, is er geen ruimte voor oorlog en voor problemen. Sterker nog, een logisch gevolg van een barmhartige samenleving is een vreedzame wereld.

De oorsprong en kern van Barmhartigheid is Allah swt. Allah swt zegt in de Koran dat Hij Zichzelf de Barmhartigheid heeft voorgeschreven. Allah wil daarom dat de mensen deze karaktereigenschap bij zichzelf ontwikkelen. Allah swt bevestigt in verschillende hoofdstukken van de Koran dat Hij de Meest Barmhartige is en dat Zijn Barmhartigheid alle zaken omvat.

In een andere overlevering maakt de profeet duidelijk dat Allah swt zegt dat Hij Zijn Barmhartigheid 'Rahmah' heeft verdeeld in 100 delen en slechts een deel van deze Barmhartigheid op de wereld heeft doen neerdalen voor alle schepsels. Zo zouden de schepsels onderling barmhartig kunnen zijn, dat zelfs een vermoeid paard na een bevalling sterk op drie poten blijft staan uit barmhartigheid en angst om het jong per ongeluk kwaad of pijn te doen. De overige 99 delen van Barmhartigheid heeft Allah bewaard voor de dag des oordeels. Op die dag kan Allah uit zijn vermogen iemand vergeven of straffen, maar Hij (de Verhevene) zal nooit loskomen van zijn Eigen Barmhartigheid.

Tot slot een overlevering van de profeet vzmh waaruit blijkt dat barmhartigheid in de Islam niet uitsluitend bedoeld is tegenover mensen, maar zelfs tegenover dieren. De Islam moedigt de moslims aan om barmhartig te zijn tegenover hun medemensen en de dieren.

De profeet heeft het volgende verteld:

Een man werd erg dorstig toen hij op een weg liep. Hij vond een put, klom erin, dronk en kwam eruit. Hij zag een hijgende hond aankomen, die aarde vrat van de dorst en zei: Deze hond heeft net zoveel dorst als ik heb gehad. Hij ging de put weer in en vulde zijn schoen met water en gaf de hond te drinken tot die zijn dorst

leste. Allah preez zijn daad en heeft hem vervolgens Zijn vergeving getoond.

Beste broeders en zusters, laten we vanaf vandaag hiermee aan de slag gaan. Zorg ervoor dat je barmhartig bent met alle relaties die je hebt, zowel je medemensen als alle andere schepsels van Allah swt.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.