

Het nieuwjaar



Vrijdagpreek van 16 oktober 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Het nieuwjaar.

Allah swt zegt in de Koran in Soerah Al Hasjr (59), vers 18:

O jullie die geloven, vrees Allah en laat iedere ziel kijken naar wat zij vooruit heeft gezonden voor morgen. En vrees Allah, waarlijk, Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen.

Vandaag is het de derde dag van de maand Muharram en dus is het nieuwe Islamitisch kalenderjaar al gestart. Dit is een mooie aanleiding voor ons als gelovigen om stil te staan bij het aspect 'tijd' en hoe we onze 'tijd' goed kunnen benutten.

De profeet vzmh heeft ons geleerd dat de mens die een 60-jarige leeftijd heeft bereikt, en aan wie Allah swt een lange periode heeft gegund om voldoende te leren en ervaringen op te doen met als doel zich te verbeteren, dat voor deze persoon geen excuus meer is op het moment dat hij in een slechte toestand komt te overlijden. Dit dient men zich goed te realiseren en uiteraard is Allah swt voor iedereen, dus ook voor onze ouderen, Vergevensgezind. Het advies is dus het berouwproces niet uit te stellen.

De profeet vzmh betrad op een dag zijn preekstoel en keek de mensen in hun ogen aan. Hij vertelde de aanwezigen vervolgens dat Allah swt zich schaamt om oudere (metafoor: personen die grijze haren hebben) te straffen, terwijl de ouderen zich niet schamen om zonden te begaan en zich dus niet schamen voor Allah swt. Vervolgens barstte onze profeet vzmh in huilen uit.

Allah swt zegt in de Koran in Soerah Faatir (35), vers 37 over personen die gestraft worden het volgende:

En zij zullen daarin (het volgende) schreeuwen: "Onze heer haal ons (hier) weg. Wij zullen (dan) goede daden verrichten, anders dan (de daden) die wij hebben verricht." (Allah zal dan antwoorden:) "Hebben Wij jullie niet een lang leven geschonken, dat voor degene die zich liet vermanen voldoende was om er lering uit te trekken? En is de waarschuwer niet tot jullie gekomen? Proef daarom (de Bestrafing). En voor de onrechtplegers is er geen helper.

Het is belangrijk om onze tijd goed te benutten. Allah swt schenkt ons voldoende kansen en deze kansen moeten wij grijpen. Allah swt zegt ook in de Koran in Soerah An-Nissaa (4), vers 29 het volgende:

En dood jullie zelf niet. Voorzeker, Allah is u Genadevol.

De uitleggers van de Koran geven aan dat het in de context van dit vers niet gaat om de fysieke dood, maar om het feit dat een gelovige zijn tijd niet mag doden met als mogelijk gevolg dat hij zichzelf geestelijk kan doden.

Tot slot, een metgezel zei ooit: "Beoordeel jezelf voordat je wordt beoordeeld door Allah swt, de Alwetende". Het is belangrijk om in het kader van het nieuwjaar ons leven en onze daden te evalueren. We zien in

dagelijkse praktijk dat personen en organisaties allemaal eindverantwoordingen opstellen (bijvoorbeeld de jaarlijkse afsluiting van de boekhouding), in het algemeen over een kalenderjaar. Zo dient iedere gelovige periodiek een balans voor zichzelf op te maken. Elke gelovige dient na te gaan wat de afgelopen periode goed is gegaan en wat slecht is gegaan. Goede zaken dienen komend jaar in-sha-Allah verbeterd of behouden te worden en slechte zaken dienen vermeden te worden en recht gezet worden.

Laat de start van dit nieuwe Islamitische kalenderjaar voor ons een mooie aanleiding zijn om te starten met het stellen van mooie en ambitieuze doelen die wij in het huidig jaar gaan realiseren in-sha-Allah.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.