

# Rechten van de buren

19 december 2014

Vandaag wordt stilgestaan bij de vraag: **Hoe moet de omgang zijn met de buren?**

De omgang met de buren is iets wat ons allemaal aangaat. Burenruzies en burenoverlast zijn zaken die vaak genoeg ter sprake komen en in het nieuws verschijnen. Een slechte buur is iets om een grote afkeer van te hebben terwijl een goede buur zoals een spreekwoord zegt beter is dan een verre vriend. In de islam is er veel te vinden over de omgang met buren. De omgang met de buren is een onderwerp die vaak genoemd is door onze profeet Mohamed vzmh. Er zijn vele overleveringen waarbij onze profeet Mohamed vzmh ons leert hoe we om moeten gaan met onze buren en welke rechten de buren op ons hebben. In een overlevering zegt de profeet Mohamed vzmh dat een persoon die een last is voor zijn buren, geen geloof bezit.

## **In de Islam bestaan een aantal rechten en plichten als buren te weten:**

Een deel van de rechten en plichten als buren dient er voor te zorgen dat buren geen last ondervinden en dient ervoor te waken dat buren zich niet gestoord en belemmerd voelen. Er moet ook op gelet worden dat buren niet door onzorgvuldigheid of ondoordachtheid in gevaar komen. Buren mogen elkaar niet bespioneren en niet observeren, en alles wat men toch te weten komt over het privacyleven van de buren dient geheim te worden gehouden.

Ruzie maken en schelden is uiteraard verboden. Dat geldt ook voor de kinderen van beide buren. Ook dient voorkomen te worden dat buren overlast hebben (door afvoer) van afval, lawaai, harde geluiden etc. Over het recht op rust dient gewaakt te worden. Vanzelfsprekend zijn handelingen als diefstal, overspel, etc. helemaal uit den boze in onze relatie met de buren. Misdaden en overtredingen die ten opzichte van buren worden begaan, worden in de Islam extra verafschuwd.

Het is heel belangrijk dat je je buren behandelt op de wijze hoe jij ook behandeld wilt worden.

## **Wie vallen er onder de term van buren?**

Zowel gelovige als ongelovigen in een straal van 40 huizen van elke richting behoort tot je buren.

De Profeet Mohamad vzmh heeft volgens een overlevering gezegd:

*Er zijn drie soorten buren: De buur die één recht heeft, de buur die twee rechten heeft en de buur die drie rechten heeft. De buur die één recht heeft, is de buur die geen moslim en geen familie is (recht van buurschap). De buur die moslim is heeft twee rechten, n.l. één als buur en één als moslim. De buur die moslim en familie is, heeft drie rechten, n.l. één als buur, één als moslim en één als familielid."*

Hieruit kunnen we concluderen dat ongeacht iemands achtergrond, de buur het recht van buurschap bij ons heeft.

Als we kijken naar het leven van de moslims in de tijd van de profeet, dan zien we dat ze heel bewust waren van de rechten van de buren. Zij kenden de rechten van de buren zeer goed en praktiseerde dit ook, ongeacht of de buren gelovig of ongelovig waren.