

Bijschrijvingen van zondes of goede daden na het overlijden

Vrijdagpreek van 6 november 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Bijschrijvingen van zondes of goede daden na het overlijden.

Allah swt zegt in de koran in soerah Yaa Sien (36), vers 12 het volgende:

Voorwaar, Wij brengen de doden tot leven en Wij leggen datgene vast wat zij vooruit hebben gezonden en hun voetstappen (leggen Wij ook vast). En Wij hebben alles opgesomd in een duidelijk boek.

Allah swt geeft aan dat alles wat men doet in het wereldse leven, dus zowel de goede daden als de zondes, nauwkeurig en perfect worden geregistreerd. Ook de investeringen en grote inspanningen die een mens doet in het goede of het slechte zal zich uitbetalen na de dood. Een investering in het goede zal leiden tot doorlopende bijschrijving van goede daden (hassanaats) en een investering in het slechte zal leiden tot een doorlopende bijschrijving van slechte daden (sajjaat) na de dood. Vervolgens zal Allah swt ieder mens in het hiernamaals belonen of bestraffen, afhankelijk van de omvang van iemands goede en slechte daden.

Allah swt zegt in koran in soerah Al-Kahf (18) vers 49 het volgende:

En het boek (van daden) zal overhandigd worden, en jij zult de misdadigers in angst zien verkeren vanwege datgene wat daarin staat. En zij zullen zeggen: "Wee ons. Wat is er toch met dit Boek, dat niet voorbijgaat aan een kleine of grote (zaak) zonder deze mee te tellen?" En zij zullen (daarin) aantreffen wat zij hebben verricht. En jouw Heer doet niemand onrecht aan.

Allah swt zal ieder mens rechtvaardig behandelen en hem of haar verantwoordelijk stellen voor alle goede en slechte daden, ongeacht hun omvang. Allah swt benadrukt in het eerder genoemde vers dat Hij niemand onrecht zal aandoen in het rechtsproces. Op basis van jouw daden wordt je beloond of gestraft.

Verder zegt Allah swt ook in de koran, in soerah Al-Qiyamah (75), verzen 13 tot en met 15 het volgende:

Op die dag zal de mens bericht worden over datgene wat hij vooruit heeft gezonden en (wat hij heeft) achtergelaten (aan goede en slechte daden). Welnee! De mens zal tegen zichzelf getuigen (d.w.z. dat zijn lichaamsdelen over zijn daden zullen spreken). Ook al voert hij zijn excuses aan.

In de bovenstaande verzen verhaald Allah swt dat er mensen zullen zijn die hun eigen zondes niet zullen herkennen, mede omdat de zondes die ze zullen treffen enorm groot zijn, bergen van zondes. Zij zullen roepen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor deze bergen van zondes. Dit heeft alles te maken met het feit dat deze personen niet bewust zijn van de doorlopende bijschrijving van zondes na hun overlijden. Hiermee wordt bedoeld dat de zondaar die een slechte zonde heeft begaan en anderen hiertoe heeft aangespoord ook verantwoordelijk wordt gesteld voor de zondes die deze personen verrichten. De bergen van zondes zullen deze zondaar verbazen en veel verdriet doen. Een praktische voorbeeld, stel dat jij je broertje of zusje vieze woorden aanleert, dit is een zonde die je begaat. Als je broertjes en zusjes dit doorgeven aan hun

vriendjes en vriendinnetjes, dan zal jij ook hiervoor de verantwoordelijkheid dragen op de dag des oordeels. De oorsprong van de zonde ligt namelijk bij jou.

Allah swt geeft in Soerah An-Nahl (16) vers 25 duidelijk aan wat wij hiervoor hebben besproken:

Zodat zij op de Dag der Opstanding hun (eigen) lasten volledig zullen dragen en (een deel) van de lasten van degenen die zij hebben laten afdwalen zonder kennis. Weet dat de lasten die zij dragen slecht zijn.

Dus samenvattend wil dit zeggen dat de zondigen hun eigen zondes zullen dragen en daarnaast ook de zondes die andere medemensen hebben begaan als gevolg van hun acties en aansporingen. Dit komt doordat de zondige persoon, de veroorzaker, medeverantwoordelijk wordt gesteld. Jammer genoeg zie je dit tegenwoordig heel vaak onder de jongeren. De ene jongere steekt de andere jongere aan met een bepaalde slechte gewoonte.

Tot slot heeft de profeet vzmh ons geleerd dat wie oproept tot het slechte pad, de veroorzaker dus, zijn eigen zonden zal dragen, maar ook de zonden van diegene die na zijn oproep of aansporing slecht doet. Uiteraard zal de volger, die uit vrije wil de zonde toch heeft begaan, ook verantwoordelijk worden gesteld voor de zondes.

Het advies van vandaag is dus om ons bewustzijn te verhogen en zondes niet te licht op te vatten. Hetzelfde systeem als bij doorlopende bijschrijving van zonden na overlijden, geldt natuurlijk ook voor goede daden. Als wij goede daden verrichten en onze medemensen aansporen tot het goede, dan zal dit in-sha-Allah ook leiden tot bijschrijvingen van hassanaats, ook na ons overlijden.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.