

Islam is een religie van daden



26 december 2014

Vandaag wordt stilgestaan bij het onderwerp: **Islam is een religie van daden**

Inleiding

Islam is een religie van daden en niet alleen van woorden. De Islam heeft 'het verrichten van daden' als basis gesteld voor de af te leggen verantwoording op de dag des oordeels. De verrichtte daden vormen een basis voor de te ontvangen beloning of bestraffing.

Allah vermeldt in de koran (Soerah Az-Zalzalah, verzen 7 en 8):

7. Wie ter grootte van een atoom goed deed, zal dit aanschouwen.
8. En wie ter grootte van een atoom kwaad deed, zal ook dat aanschouwen.

Belang van goede daden:

Een persoon kan op basis van zijn daden zijn eindbestemming aanschouwen. Iemand die goed doet, ziet dan een goede eindbestemming voor zich en iemand die slecht doet, ziet een slechte eindbestemming voor zich.

Als wij kijken naar ons groot voorbeeld, de profeet vzmh, dan zien wij dat hij altijd het belang van daden heeft onderstreept. Het feit dat hij profeet was of een grote titel had, betekende voor hem niet dat hij geen aandacht meer had voor daden. Ook op het moment dat de Allah de profeet het paradijs is toegezegd, bleef de profeet keihard aan zijn daden werken.

Oproep tot goede daden en verband theorie en praktijk:

"O familieleden van Mohamed", sprak de profeet zijn familieleden op een dag aan. "Als jullie geen goede daden verrichten, zal ik niets voor jullie kunnen betekenen op de Dag des Oordeels, ook al zijn wij familie".

Tevens lezen wij in een groot aantal hadiths terug dat de profeet zijn metgezellen en de moslims heeft geadviseerd om goede daden te verrichten.

Toen Allah in de koran alcohol en gokken heeft verboden, handelden de moslims hier meteen naar. De moslims gooiden meteen alle beschikbare alcohol weg en stopten per direct met gokken.

Zo zien wij ook in de overleveringen dat de moslimvrouwen direct de hjaab gingen dragen toen Allah dit in de koran als religieuze verplichting heeft opgenomen.

In deze voorbeelden zien wij dat de moslims destijds de theorie direct opvolgden in praktische zin. Er werd direct gehandeld na het horen van de boodschap. Er was geen sprake van uitstelgedrag.

Opmerkelijk is ook dat Omar Ibn Al-Khattab, een grote metgezel, er maar liefst 8 jaar over heeft gedaan om soerah Al-baqarah te leren. Omar was een wijze man, daarom was deze relatief lange tijdsduur heel opvallend. Omar deed er niet lang over, omdat het memoriseren hem zo veel tijd in beslag nam, maar omdat hij de praktische toepassing van de koranverzen uit het hoofdstuk onder de knie wilde krijgen.

Helaas zien wij tegenwoordig dat sommige moslims, na 1400 jaar lezen en bestuderen van de koran nog steeds blijven hangen in theorie en de praktische toepassing nalaten.

Allah heeft zaken toegestaan of verplicht gesteld zoals bijvoorbeeld het verrichten van Hadj en het gebed en andere daden verboden, bijvoorbeeld overspel, gokken, rente, diefstal etc. allemaal daden ten opzichte van Allah en ten opzichte van de medemensen, maar deze mensen blijven slechte daden verrichten.