

Geboortedag van de profeet



Vrijdagpreek van 2 januari 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Vandaag wordt stilgestaan bij de vraag: Hoe moeten wij de geboortedag van de profeet Mohamed vzmh vieren?

Aanstaande zaterdag is de dag waarop de profeet Mohammed vzmh is geboren. De profeet vzmh is geboren op 12 rabi al awl in het jaar van de olifant. Hij is geboren in Mekka. Hij is geboren als een wees, zijn vader is overleden toen hij in de buik van zijn moeder zat. Zijn opa, Abdulmuttalib, nam de verantwoordelijkheid van zijn vader over en kreeg de voogdij over hem. Vervolgens heeft zijn oom, Abutalib, de voogdij overgenomen nadat zijn opa, Abdulmuttalib, kwam te overlijden. De profeet Mohammed vzmh groeide op met hele mooie en goede karaktereigenschappen. Hij stond bekend als een persoon die graag mensen hielp en altijd de waarheid sprak. Op 40-jarige leeftijd heeft hij de openbaring gekregen van Allah sbw. Dit vond plaats in de grot van Hira.

Terugkomend op de vraag hoe wij de geboortedag van de profeet Mohamed vzmh moeten vieren, zien we niets terug in de Koran of in de soennah wat erop wijst dat de geboortedag van de profeet Mohammed vzmh gevierd moet worden. Na de eerste drie eeuwen van de islam hebben de moslims deze belangrijke dag als een dag genomen om de geboorte van de profeet te herinneren. Vele hedendaagse moslims vullen deze dag op een verkeerde manier in wat in strijd is met de islamitische wetten en regels. Je ziet bijvoorbeeld in sommige landen dat deze dag uitbundig gevierd wordt met vele zaken die in strijd zijn met de islam. Deze dag moeten we op een juiste manier invullen. We moeten deze dag gebruiken als een dag waarbij stilgestaan wordt bij de biografie van de profeet Mohamed vzmh. Wat voor persoon was hij? Hoe was zijn gedrag? Hoe was zijn aanbidding tegenover Allah sbw? Hoe was zijn gedrag tegenover zijn medemensen? Als we kijken naar zijn vorm van aanbidningen, dan zien we dat hij de maandag en de donderdag gewoon was te vasten. Verder zien we dat hij veel aandacht besteedde aan het nachtgebed. Hij was continu in contact met Allah sbw. Tevens zien we dat hij zachtmoedig was, ondanks zijn hoge functie in de maatschappij. Hoogmoed kende hij niet. Hij vulde zijn dag goed in door vele goede daden te verrichten. Hij bezocht de zieken en de zwakkere in de samenleving en hij hielp ze. Anas ibno Malik heeft 10 jaar voor de profeet Mohamed vzmh gewerkt, hij heeft in die 10 jaar nooit een kwetsende opmerking gehad van de profeet Mohammed vzmh. De profeet Mohamed vzmh had een nobel karakter.

Tot slot, op deze dag moeten we stil staan bij zijn karakter en we moeten dit bestuderen en er vervolgens verschillende leerstellingen uit halen om deze vervolgens toe te passen in ons eigen leven. Deze dag moeten we op een juiste en nuttige wijze inrichten.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.