

Profeet Mohamed barmhartigheid voor de werelden

Vrijdagpreek van 9 januari 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: De profeet Mohamed vzmh is een barmhartigheid voor de werelden.

We lezen terug in de koran (soerah al-Anbiya hoofdstuk 21 vers 107), dat Allah sbw zegt: "En Wij hebben jou (O Mohammad) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden".

De Profeet vzmh is gestuurd naar de wereld als barmhartigheid voor de gehele mensheid. Hij was barmhartig voor iedereen, dus niet alleen voor moslims, zijn familie en zijn dichte kringen, maar voor de gehele mensheid. Hij is en blijft (met zijn boodschap) een barmhartigheid voor de gehele mensheid tot de Dag des Oordeels.

Zo is in de overleveringen te zien dat de profeet zijn metgezellen heeft verteld: Allah swt heeft mij gebracht voor alle mensen. Op een dag zei de profeet tegen zijn metgezellen: "Jullie geloof (Imaan) zal niet compleet zijn totdat jullie barmhartigheid tonen tegen jullie medemensen.

De metgezellen antwoorden hierop: "O profeet van Allah, wij zijn allemaal barmhartig in ons gedrag". De profeet reageerde hier vervolgens op met: "Ik doel op barmhartigheid tonen voor alles en iedereen om jullie heen en niet alleen voor jullie dichte kringen, zoals familie en vrienden".

Verder zien wij dat de zoon van Aboe Jahl samen met zijn vader één van de grootste vijanden waren van de profeet vzmh. Zij behandelde de profeet zeer onrechtvaardig. Toen de profeet Mekka had bevrijd van de onrechtvaardigen, was de zoon van Aboe Jahl uit angst op de vlucht geslagen naar Yemen. Toen de profeet hiervan hoorde, vroeg hij de vrouw van de gevluichte man, haar man uit te nodigen naar Mekka. Toen de zoon van Aboe Jahl was teruggekeerd, nam de profeet geen wraak en heeft hij deze man zeer barmhartig behandeld. Hij heeft hem alles vergeven en een veilig onderkomen aangeboden in Mekka. De profeet vzmh kende geen haat. Later is de zoon van Aboe Jahl na deze ervaring bekeerd tot de Islam.

Tevens is verder te zien dat Khalid Ibn Walied, legeraanvoerder van het leger dat de profeet in de eerste jaren bestreed, uit vrije wil is bekeerd tot de Islam. De profeet heeft uit barmhartigheid nooit wraak genomen tegen Khalid ibn Walied, wiens bijnaam "het zwaard van Allah" is geworden. Zo waren er tal van voormalige vijanden van de profeet, die met open handen zijn ontvangen door onze barmhartige profeet. Alleen al het nobele karakter van de Profeet is een toonbeeld van deugd en van goedheid, een voorbeeld voor alle mensen.

Wat is de leerstelling van deze vrijdagpreek? Wat leren wij hieruit? Het doel van deze vrijdagpreek is om ons bewust te maken van het feit dat de Islam geen religie is van haat, wraak, moord, maar in tegendeel een religie is van vrede, barmhartigheid en elkaar respecteren. Hetgeen wat in Frankrijk is gebeurd, is **absoluut** niet iets van de Islam, het is een hele grote zonde wat tegen de Islamitische principes ingaat.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.