

# De gunsten van veiligheid

## Vrijdagpreek van 16 januari 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: De gunsten van veiligheid

Allah swt heeft de mensheid veel en allerlei verschillende gunsten geschonken, echter is en blijft een groot aantal mensen toch zeer onrechtvaardig en zeer ondankbaar. Allah zegt hierover in Soerah Ibrahiem het volgende:

**14: 34. En Hij gaf jullie van al datgene waar jullie Hem om vroegen. En als jullie de Gunst(en) van Allah zouden tellen, dan zouden jullie deze niet (kunnen) opsommen. Voorwaar, de mens is zeker onrechtvaardig, ondankbaar.**

De grootste gunst die Allah swt de mensheid heeft geschonken is het geloof in Hem en de tweede grootste gunst is een leven in veiligheid. Veiligheid is de tegenoverstelling van angst. Allah creëert met veiligheid een gevoel van innerlijke rust in de harten van de mensen. Allah heeft de mensen begunstigd met een gevoel van veiligheid, omdat dit de basis vormt voor een goed leven. Het leven zonder deze fundamentele basis zal niet goed en vredig zijn, ongeacht iemands rijkdom, gezondheid etc.

Voorts spreekt Allah swt over een veilige en angstvrije omgeving voor de gehele mensheid en niet alleen voor moslims. Allah swt zegt in de koran het volgende:

**106:1. Ter bescherming van de Qoraishieten,**

**106:2. Ter bescherming op hun zomer- en winterreis.**

**106:3. Laten zij derhalve de Heer van dit Huis aanbidden.**

**106:4. Die hen van voedsel tegen honger heeft voorzien en van vrees bevrijd.**

Verder lezen wij in de overleveringen van onze geliefde profeet vzmh terug dat hij Allah swt regelmatig in een smeekgebed heeft gevraagd om zijn geloof in Allah swt te laten toenemen en zijn situatie van veiligheid te behouden.

Bovendien maken de overleveringen zeer duidelijk dat met de komst van de Islam, de leefomgeving in Mekka en omstreken drastisch veranderde. Waar voorheen onrecht en onveiligheid de overmacht hadden, werd met de komst van de Islam een maatschappij gecreëerd die gebouwd was op basis van gelijkheid, wederzijds respect en veiligheid.

Veiligheid is dus een grote gunst die wij dienen te behouden en dienen te koesteren. Wij dienen Allah swt te danken voor deze grote gunst. In tegenstelling tot onze broeders en zusters in landen waar nu chaos en verderf overheerst, leven wij in Nederland in een (relatief) veilige omgeving. Wij dienen Allah swt te danken voor deze grote gunst en ons voldoende in te spannen om voor onszelf en onze medemensen een veilige omgeving te creëren en te behouden. Allah swt zal ons hier namelijk voor verantwoordelijk stellen.

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.