

Smeekebed, de kern van aanbidding

Vrijdagpreek van 23 januari 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Smeekebed, de kern van aanbidding

De moslims dienen zich bewust te zijn van het grote belang van deze vorm van aanbidding en dienen dit niet te onderschatten of licht op te vatten.

Alle mensen dienen zich terug te keren tot hun Schepper en hun Heer aan te roepen voor hulp en steun.

De kern van aanbidding is dus het verrichten van smeekebeden. Niemand kan zonder smeekebeden vanwege het feit dat de mens behoeften heeft en afhankelijk is. Er is geen mens zonder problemen en geen mens zonder wensen. Daarom is het van belang dat men het initiatief neemt en Allah swt vraagt om zijn problemen op te lossen of zijn wensen te realiseren. Één van de schone Namen van Allah swt is: Al-Kariem, letterlijk vertaald als de Vrijgevige. Allah swt voorziet de mens grenzeloos van allerlei zaken en verhoort de smeekebeden van de oprechten.

Allah zegt in de koran:

2:186. En wanneer Mijn dienaren u over Mij vragen, zeg dan: "Ik ben nabij. Ik verhoor het gebed van de smekeling, wanneer hij Mij aanroept." Daarom moeten zij naar Mij luisteren en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden

De mens dient zich niet hoogmoedig op te stellen ten aanzien van het verrichten van smeekebeden. De mens kan ten alle tijden in contact treden met Allah en hem vragen om hulp, steun of vergeving. Het initiatief ligt bij de mens en Allah zal altijd reageren.

De profeet vzmh heeft ons geleerd geen passieve of lakse houding aan te nemen. De profeet heeft ons ook geleerd dat Allah swt zich schaamt om een oprechte smeekebed onbeantwoord te laten, immers Hij swt is de Levende en hem bereiken alle smeekebeden.

Allah swt wenst het allerbeste voor alle mensen met Zijn kennis en wijsheid bepaalt hij hoe en wanneer hij een smeekebed verhoort.

In veel verschillende hoofdstukken in de koran is te lezen dat verschillende profeten continu smeekebeden verrichtten en Allah hebben gevraagd om verschillende zaken zoals hulp in moeilijke tijden, genezing bij ziekte, redding van een verdorven gemeenschap etc.

Wij dienen ons dus bewust te zijn van het grote belang van het verrichten van smeekebeden en wij moeten proberen continu in contact te treden en te blijven met Allah swt.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.