

De Islam is gekomen om de mensheid te leiden naar barmhartigheid en goedheid



Vrijdagpreek van 20 november 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: De Islam is gekomen om de mensheid te leiden naar barmhartigheid en goedheid

Vandaag willen wij naar aanleiding van alle recente gebeurtenissen op de wereld, stilstaan bij het feit en benadrukken dat de Islam een religie is van Barmhartigheid, en niet een religie is van woede en onrecht.

Allah swt zegt in de koran in soerah Al-Anmbiya (hoofdstuk 21) vers 107 het volgende:

En Wij hebben u (Mohammed) slechts als barmhartigheid voor de werelden gezonden.

Allah swt geeft in dit vers duidelijk aan dat hij onze geliefde profeet vzmh slechts heeft gestuurd als barmhartigheid voor alle werelden. Onder alle werelden kunnen wij de gehele mensheid en niet-mensheid scharen. Hij is dus barmhartig voor de gehele mensheid, moslim of niet-moslim. Daarnaast is onze profeet vzmh zelfs gebracht als barmhartigheid voor de niet-mensheid, namelijk de dierenwereld, natuur (milieu) etc.

De oorsprong en kern van Barmhartigheid is Allah swt. Allah swt zegt in de Koran dat Hij Zichzelf de Barmhartigheid heeft voorgeschreven. Allah wil daarom dat de mensen deze karaktereigenschap bij zichzelf ontwikkelen. Allah swt bevestigt in verschillende hoofdstukken van de Koran dat Hij de Meest Barmhartige is en dat Zijn Barmhartigheid alle zaken omvat.

Zo is te lezen in de Koran dat alle hoofdstukken van de koran beginnen met het volgende openingsvers: *'In de naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle'*. Dit openingsvers geeft zeer duidelijk aan dat alle leerstellingen en boodschappen vanuit het hoofdstuk moeten worden gezien binnen het doel van Barmhartigheid en Genade van Allah swt.

Verder heeft de profeet vzmh ons geleerd dat een gelovige niet in een optimale staat van geloof kan verkeren en dat het ware geloof de harten niet zal binnentreden, behalve wanneer hij barmhartig is en daarnaar handelt. De metgezellen antwoorden hierop dat zij allemaal barmhartig waren. De profeet antwoordde vervolgens direct op de reactie van de metgezellen en zei dat een persoon niet barmhartig is wanneer hij alleen barmhartig is voor zijn vrienden, familie of dichte kringen; maar dat een persoon pas barmhartig is wanneer hij barmhartig is voor alles en iedereen.

Wij leren uit vele overleveringen van de profeet dat hij 'barmhartigheid' niet zag als een theoretisch begrip. Onze profeet vzmh bracht 'barmhartigheid' in de praktijk; de profeet vzmh was in zijn levenswijze barmhartig. Het is heel duidelijk uit alle overleveringen dat de profeet vzmh bijvoorbeeld nooit wraak nam op mensen die hem veel pijn en schade hebben toegebracht en onrecht hebben aangedaan. Na de overwinning op het onrechtvaardige regime van Mekka, was onze profeet vzmh barmhartig voor al zijn voormalige tegenstanders, zelfs voor de grootste leiders van het voormalig onrechtvaardige regime.

De Islam stimuleert de mensen om barmhartig te zijn voor elkaar, ongeacht iemands afkomst of religie. Allah swt is de Meest barmhartige en Hij swt wil dat wij als mensen deze eigenschap bij onszelf ontwikkelen. Immers, als alle mensen uit barmhartigheid zouden handelen, dan zouden wij de ellende van vandaag de dag niet gekend hebben. In een barmhartige samenleving die door de Islam wordt nagestreefd, is er geen ruimte voor oorlog en voor problemen. Sterker nog, een logisch gevolg van een barmhartige samenleving is een vreedzame en veilige wereld.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.