

De geboorte van de profeet



Vrijdagpreek van 18 december 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: de geboorte van de profeet Mohammed vzmh.

Allah swt zegt in surah at-Tawbah in vers 128 het volgende:

Voorzeker, er is een Boodschapper uit jullie midden tot jullie gekomen. Het valt hem zwaar dat jullie lijden. Hij bekommert zich om jullie. Voor de gelovigen (is hij) zachtvaardig (en) genadevol.

We bevinden ons in de maand rabi al awwal. Dit is een maand waarin de profeet Mohammed vzmh is geboren. Om precies te zijn is de profeet Mohammed vzmh geboren op 12 rabi al awl in het jaar van de olifant. Het is een maand waarbij de gelovigen stil staan bij de geboorte van de profeet Mohammed vzmh. Je ziet dat in de wereld deze dag uiteenlopend gevierd of herinnert wordt. De vraag die je kan stellen is hoe moeten wij de geboortedag van de profeet Mohammed vzmh vieren of herinneren? We moeten deze dag op een juiste manier invullen. We moeten deze dag gebruiken als een dag waarbij stilgestaan wordt bij de biografie van de profeet. Wat voor persoon was hij? Hoe was zijn gedrag? Hoe was zijn aanbedding tegenover Allah swt? Hoe was zijn gedrag tegenover zijn medemensen?

Allah swt zet in surah an-Nadjm in vers 4 en 5 het volgende:

Het is slechts een openbaring die geopenbaard is. Hij is onderwezen door de stevige in kracht (d.w.z. door Gabriël).

We leren hier uit dat de profeet Mohammed vzmh niet sprak uit zijn eigen begeerten. Hij sprak vanuit wijsheid wat hij heeft verkregen van Allah swt. Het leven van de profeet Mohammed vzmh is van belang voor ons. Het is voor ons een bron van kennis, praktische kennis. Om die reden is het essentieel om de biografie van de profeet Mohammed vzmh te bestuderen en vervolgens te praktiseren. Vele huidige moslims nemen de biografie van de profeet heel lichtelijk, terwijl het leven van de profeet ontzettend belangrijk voor ons is. Hij is een voorbeeld voor ons. Als we kijken naar zijn vorm van aanbeddingen, dan zien we dat hij zowel dag als nacht in aanbedding was. Verder zien we dat hij veel aandacht besteedde aan het gebed, gedurende de dag als de nacht. Hij was continu in contact met Allah sbw. Het gebed was een genot voor onze profeet en in moeilijke tijden haastte hij zich tot het gebed en zei hij tegen Bilal, de metgezel die de oproep voor het gebed verrichtte: "Geef ons rust", oftewel: verricht de oproep tot het gebed zodat wij onze rust zullen vinden. Verder lezen we terug in zijn biografie dat hij veel tijd doorbracht in gebed gedurende de nacht. Hij bracht de nacht door in het gebed totdat zijn voeten opzwellen! Zijn vrouw Aicha verbaasde zich hierover en zei: "Allah heeft jouw voorgaande en komende zonden vergeven, waarom doe jij dit?" Hij antwoordde: "Mag ik geen dankbare dienaar zijn?!" Verder zien we dat hij de gewoonte had om de maandag en de donderdag te vasten. Hij was enkel bezig om de tevredenheid van Allah swt te behalen. Tenslotte leren we ook uit zijn biografie dat hij absoluut niet bezig was met het materialisme.

In de volgende overlevering komt dit duidelijk naar voren:

Oemar Ibn Khattaab zei: "De boodschapper van Allah vzmh lag op een mat van palmladeren met niets tussen hem en de mat in. Onder zijn hoofd was een leren kussen gevuld met palmvezels, bij zijn voeten lagen enkele gekleurde huiden opgestapeld en boven zijn hoofd hing een paar leren waterzakken. Toen ik de indruk van de mat op zijn zij zag, moest ik huilen. De boodschapper van Allah vzmh vroeg: Wat doet jou huilen? Ik antwoordde: "O boodschapper van Allaah! Voorwaar, Chosroe en Ceasar leiden een weelderige leven en jij bent de boodschapper van Allah en leeft in armoede. Daarop zei de profeet vzmh: "Wil jij dan niet dat voor hen het wereldse leven is en voor ons het hiernamaals?"

Op basis van deze overlevering leren we dat we het materialisme niet als doel moeten nemen in ons leven, ons doel is de tevredenheid van Allah swt te bereiken. Tevens zien we dat hij zachtmoedig was, ondanks zijn hoge functie in de maatschappij. Hoogmoed kende hij niet. Hij vulde zijn dagen goed in door vele goede daden te verrichten. Hij bezocht de zieken en de zwakkere in de samenleving en hij hielp ze. De profeet Mohamed vzmh had een nobel karakter waar we ontzettend veel van kunnen leren.

Kortom, we moeten deze periode stil staan bij het leven van de profeet Mohammed vzmh en we moeten dit bestuderen en er vervolgens verschillende leerstellingen uit halen om deze vervolgens toe te passen in ons eigen leven. Laten we hiermee aan de slag gaan, jij en ik!

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.