

# Nieuwjaar



## Vrijdagpreek van 1 januari 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Nieuwjaar

Allah swt zegt in Soerah Hoed (4) vers 29 het volgende:

**[...] En vermoord jullie eigen zielen niet. Allah is u Genadevol.**

Een aantal islamitische geleerden hebben dit vers uitgelegd als een opdracht van Allah swt, waarin Allah swt de gelovigen opdraagt om niet hun kostbare tijd te doden. Niet alleen de eerste dag van het nieuwe jaar is bijzonder, in principe zijn elke nieuwe dag, elke nieuwe maand en elk nieuw jaar heel bijzonder en moeten gezien worden als mooie en belangrijke reflectiemomenten. Elke dag wanneer een persoon ontwaakt en de nacht achter de rug is, dan spreekt de dag hem aan: "Ik ben een nieuwe dag en zal getuigen over je daden." Het advies is dus om onze tijd nuttig te besteden. Wij moeten ons best doen om zoveel mogelijk van onze kostbare tijd niet onbenut te laten en op te vullen met goed gedrag en goede daden.

Om eerdergenoemde te benadrukken, zal een metafoor gegeven worden. De mensheid in dit wereldse leven is als een groep reizigers die afreizen naar een bepaalde bestemming. Iedere reiziger had een specifiek doel; de ene reizen, de ander studeren, weer een ander handel drijven en een ander familiebezoek etc. Gedurende de reis, was de groep samen en na aankomst op bestemming koos ieder zijn eigen weg. Iedere reiziger heeft uit vrije wil zijn eigen keuze gemaakt. Wij moslims zijn ook als reizigers, maar dienen de weg te kiezen die ons dichterbij Allah swt brengt met als doel Zijn Teverdenheid te bereiken. Dit doel dienen wij na te streven in al onze daden en gedurende al onze beschikbare tijd.

Een gelovige dient zich hoog bewust te zijn dat dit wereldse leven zeker niet het eindstation is. Sterker nog, het is van zeer korte duur of stelt eigenlijk niets voor in vergelijking met de eeuwigheidsduur van het leven in het hiernamaals. Dit houdt in dat wij ons moeten realiseren dat wij binnen een relatief korte duur moeten bewijzen door goede daden te verrichten voor onszelf en onze medemensen en iedere dag ons moeten bezighouden met slechte zaken stoppen en beter maken en goede zaken behouden en beter maken. Het leven hier op aarde is van hele korte duur.

Een geleerde heeft ooit verteld dat hij een persoonlijk issue had en dat zijn ziel hem sterk onder druk aan het zetten was om een zonde te verrichten. Het idee dat in hem opkwam was om direct een soort graf te graven en daar in te gaan liggen. Hiermee probeerde hij zich hoog bewust te worden van de dood die zeer nabij kan zijn en de eindbestemming voor het fysieke mensenlichaam. Dit had hem geholpen om zich sterk te houden. Dit is een slechts een voorbeeld om aan te geven dat iedere mens in dit wereldse leven moeilijke momenten zal meemaken en dat het ons doel moet zijn ons sterk te houden, vertrouwen te stellen in Allah swt en hoog bewust te zijn van Hem.

Een metgezel van de profeet Mohammed vzmh adviseerde de mensheid altijd zichzelf tijdig te beoordelen, voordat een moment aanbreekt dat over hen zal worden geoordeeld door Allah swt. Oude jaar, het jaar 2015, is weer verleden tijd. Vandaag start 2016. Als de mens zijn gehele levensduur zou beoordelen en evalueren is het feitelijk zo dat wij op dit moment één jaar dichterbij de dood zijn aangekomen. Dit feit zal zich de

komende dagen, maanden en jaren herhalen. Hier dienen we ons samen heel goed van bewust te zijn. De start van het nieuwe jaar is een mooie gelegenheid en aanleiding voor het beoordelen van ons leven, en eventueel berouwproces in gang te zetten en mooie doelen te stellen voor komend jaar in-sha-Allah.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.