

Rechtvaardigheid



Vrijdagpreek van 27 november 2015

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Rechtvaardigheid

Wij willen vandaag stilstaan bij het onderwerp 'rechtvaardigheid', omdat dit één van de belangrijkste waarden is binnen de Islam. Simpel gezegd houdt rechtvaardigheid in dat men met waarheid en eerlijkheid handelt.

Wij zien in de koran dat Allah swt de mensheid opdraagt op rechtvaardigheid toe passen in hun leven.

Allah swt zegt hierover in de koran in hoofdstuk Al-Anaam vers 152 het volgende:

En geef de volle maat en het volle gewicht op een rechtvaardige manier. Wij belasten geen ziel boven haar vermogen. En wanneer jullie een uitspraak doen, wees dan rechtvaardigheid, zelfs als het een bloedverwant betreft. En kom het Verbond met Allah na. Dit is wat Hij jullie opdraagt, opdat jullie er lering uit zullen trekken.

Rechtvaardigheid is één van de fundamenteën waarop het bestaan van het universum rust, het is een aanleiding voor het goede. Daarom heeft de Islam dit sterk aanbevolen en het als basis gesteld voor een ieder.

Helaas zien wij om ons heen geloofsgenoten die daden van aanbidding (zoals bijvoorbeeld bidden, vasten, bedevaart etc.) verrichten, zonder voldoende aandacht te hebben voor daden en gedrag van rechtvaardigheid. Dit is een verkeerde zaak. Men dient ten alle tijden en tegenover wie en waar dan ook zich rechtvaardig op te stellen en rechtvaardig te handelen.

Allah swt zegt hierover in de koran in soerah An-Nissaa (4) vers 58 het volgende:

Voorwaar, Allah beveelt jullie de toevertrouwde zaken aan hun eigenaren terug te geven. En wanneer jullie tussen de mensen oordelen, doe dit dan met rechtvaardigheid. Voorwaar, goed is datgene waar Allah jullie mee vermaant. Waarlijk, Allah is Alhorend en Alziend.

Één van onze wijze voorgangers en volgers van onze profeet vzmh zij ooit: Wanneer ik 99 zaken op een juiste wijze zou uitvoeren en slechts 1 zaak minder of slecht zou doen, dan zal men de 99 zaken - die wellicht heel zwaar wegen - uit het oog verliezen en zich slechts focussen op één slechte daad. Dit is een onjuiste en wellicht een oneerlijke beoordeling. Immers, ieder mens maakt van nature fouten.

Wij moeten als gelovigen waken voor deze valkuil, want het kan leiden tot een onrechtvaardige houding tegenover onze medemensen. De Islam leert ons om beide ogen te openen en de goede zaken van de medemensen in ogenschouw te nemen en deze goed te waarderen.

Allah swt zegt verder in de koran in soerah Al-Maidah (5) vers 8 over rechtvaardigheid het volgende:

O jullie die geloven, wees standvastig voor Allah als rechtvaardige getuigen. En laat de haat van een volk jullie er niet toe leiden om niet rechtvaardig te zijn. Wees rechtvaardig, dat is dichter bij godsvrucht. En vrees Allah. Waarlijk, Allah is op de hoogte van dat wat jullie doen.

Dit vers inspireert ons om altijd rechtvaardig te blijven en draagt ons op om onszelf te beschermen en ons niet te laten verleiden tot onrechtvaardigheid.

Voorts is het goed om te benadrukken dat een gelovige niet het uitgangspunt mag hebben dat hij de waarheid bezit en de ander niet. Dit is een zeer slecht en gevaarlijk uitgangspunt en heeft mogelijk als gevolg dat de medemens wordt onderschat en kan leiden tot een onrechtvaardige houding.

Tot slot, Allah swt de Rechtvaardige stimuleert ons en daagt ons uit om onszelf te ontwikkelen op het gebied van rechtvaardigheid met als doel een vreedzame samenleving te creëren en de tevredenheid van Allah swt te bereiken. Beste broeders en zusters, laten we vanaf vandaag hiermee bewust aan de slag gaan.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.