

# Vergevingsgezindheid van Allah swt



## Vrijdagpreek van 8 januari 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Vergevingsgezindheid van Allah swt

De vraag waarmee deze preek is geopend is: Zal Allah swt zondaars of overtreeders kunnen vergeven?

In koranvers 3 van soerah Hoed (11) lezen wij het volgende:

**En vraagt vergiffenis aan uw Heer en wendt u tot Hem [...].**

Allah swt nodigt de mensen uit om vergeving te vragen voor hun zonden en vervolgens na een oprecht berouwproces terug te keren tot de weg van Allah swt en Zijn principes.

In de praktijk vrezen veel mensen dat Allah swt bepaalde zonden niet kan of zal vergeven. Deze groep mensen begint vervolgens te twijfelen aan de Barmhartigheid van Allah swt of is onzeker over de acceptatie van hun berouwproces. Deze situatie is niet iets van tegenwoordig, maar deze gedachten en ideeën hadden de metgezellen van de profeet vzmh in de tijdperk van de profeet vzmh ook. Een goed voorbeeld hiervan is het bekeringsverhaal van een metgezel van de profeet vzmh, genaamd 'Amr ibnoel-'Aas'. En zo was 'Amr ibnoel-Aas' een zondige veelgodenaanbidder, een zondaar en vijandig jegens Allah en zei: "Toen Allah de Islam in mijn hart plaatste, ben ik naar de Profeet (vrede zij met hem) gegaan om de eed van trouw af te leggen, strekte hij zijn hand naar mij uit en ik zei: 'Ik zal de eed niet afleggen, O Boodschapper van Allah, totdat jij mijn voorgaande zonden vergeeft'. Waarop de Profeet (vrede zij met hem) tegen mij zei: "O 'Amr', wist jij dan niet dat de Islam alle voorgaande zonden kwijtscheldt?"

Uit dit verhaal, maar ook uit talloze soortgelijke verhalen leren wij dat Allah swt als gevolg van Zijn Rechtvaardigheid onwetendheid niet kan bestraffen.

Allah swt is de Meest Barmhartige, de Aanvaarder van berouw en vergeeft alle zonden; Hij beschikt over allesomvattende barmhartigheid en belooft de mensheid dat hij alle kleine en grote zonden kan uitwissen.

Allah swt zegt hierover in soerah Al-Forqaan (25) verzen 68 tot en met 71 het volgende:

**En zij die geen andere goden naast Allah aanroepen noch iemand doden, wat Allah heeft verboden, tenzij met recht, noch overspel plegen; en hij die dat doet zal een straf ondergaan. De straf zal hem verdubbeld worden op de Dag der Opstanding, en hij zal daar vernederd in vertoeven. Met uitzondering van hen die berouw hebben en geloven en goede daden doen, voor dezulken zal Allah de slechte daden in goede daden veranderen, want Allah is Vergevingsgezind, Barmhartig! En hij die berouw heeft, en het goede doet, wendt zich voorzeker berouwwol tot Allah.**

Om de mensen die zoals eerder besproken twijfelen over de barmhartigheid van Allah of wanhopen aan Zijn Barmhartigheid, benadrukt Allah swt in de Koran dat hij alle zonden vergeeft.

Allah swt zegt in soerah Az-Zoemar (39) in vers 53 en 54 het volgende:

**Zeg: "O mijn dienaren die tegen u zelf buitensporig zijn geweest, wanhoopt niet aan de barmhartigheid van Allah, voorzeker Allah vergeeft alle zonden, waarlijk, Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle. "Wendt u tot uw Heer en onderwerpt u aan Hem [...]."**

De Barmhartigheid van Allah swt is allesomvattend en oneindig. Allah swt zegt hierover in soerah Al-'Aaraaf (7) vers 156 het volgende:

**[...] Mijn barmhartigheid omvat alle dingen. Zo zal Ik het verordenen voor degenen die hoog bewust zijn van Mij [...].**

Verder heeft de profeet vzmh in een Hadith Qudsi overgeleverd dat Allah swt het volgende heeft gezegd:

“O zoon van Adam, voorwaar, zolang jij Mij aanroept en op Mij hoopt, dan zal Ik jou vergeven, wat je ook maar gedaan hebt, zonder hier naar om te kijken. O zoon van Adam, al zouden je zonden tot aan de hemel reiken, waarna jij Mij om vergeving vraagt, dan zal Ik je vergeven. O zoon van Adam, al zou je tot Mij komen met zoveel zonden dat ze de aarde zouden kunnen vullen en Mij dan treffen, zonder dat jij iets als deelgenoot aan Mij hebt toegekend, dan zal Ik tot jou komen met een gelijke omvang hieraan aan vergeving.”

Tot slot, het advies is om onszelf te beschermen tegen alle influisteringen van de duivel en slechte mensen en niet te twijfelen aan de omvang van de Barmhartigheid van Allah swt. Wij als gelovigen dienen ons bewust te zijn dat Allah swt niet als doel heeft gesteld om mensen te straffen, maar Zijn deuren altijd open heeft staan voor iedereen en zo veel mogelijk mensen wil ontvangen in Zijn Barmhartigheid. De deuren staan open, alleen de vrije mens dient wel de eerste stap te zetten naar die deur.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.