

De Islam verbiedt het doden van een ziel

Vrijdagpreek van 25 maart 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: De Islam verbiedt het doden van een ziel.

Naar aanleiding van de verschrikkelijke gebeurtenissen in België, Turkije en elders op de wereld, wordt in deze vrijdagpreek stilgestaan bij wat het oordeel is van de Islam omtrent het met onrecht doden van mensenlevens.

Allah swt zegt in soerah Al-Israa vers 70 het volgende:

En voorzeker, Wij hebben de kinderen van Adam geëerd en Wij hebben hen op het land en de zee gedragen. En Wij voorzagen hen van de goede zaken. En Wij hebben hen ver boven velen (anderen) onder degenen die Wij hebben geschapen verkozen.

Allah swt heeft de mens in zijn algemeenheid een grote status gegeven, ongeacht hun religie, afkomst etc. Hij, de Rechtvaardige, heeft ieder mensenleven een hoge waarde en respect gegeven bij de schepping. Allah swt heeft de mensen vervolgens niet in de steek gelaten, maar Hij, de Almachtige, heeft de volkeren en de mensheid verschillende instructies en levenswijzen meegegeven met als doel een goed en vreedzaam leven te leiden. Alle religies, dus ook de levenswijzen van vóór de Islam, zijn gekomen om een bepaalde structuur aan te brengen in het leven van de mensheid en de maatschappij als geheel om bescherming te bieden tegen het kwaad.

Allah swt waarschuwt in de Koran voor het ten onrechte doden van mensenlevens. Allah swt zegt in soerah Al-An'aam vers 151 het volgende:

[...] En nader de verdorvenheden niet, zowel het zichtbare als het verborgene daarvan. En dood niet de ziel, die Allah verboden heeft (om te doden), behalve rechtmatig (dat wil zeggen in overeenstemming met het Islamitische rechtssysteem). Dit is wat Hij jullie heeft opgedragen, opdat jullie zullen nadenken.

Uit dit vers blijkt duidelijk dat het doden van een mensenleven met onrecht een grote zonde is en een grote misdaad. Zelfs het doden van één mensenleven, zowel fysiek als geestelijk, leidt tot groot verderf en grote problemen in de maatschappij. Allah swt zegt hierover in soerah Al-Maaidah vers 32 het volgende:

En daarom hebben Wij de kinderen van Israël voorgeschreven dat wanneer iemand een ziel doodt (en dit niet als vergelding voor moord (is bedoeld), of (het bedoeld is) om verderf op aarde te zaaien, het dan is alsof hij alle mensen heeft gedood. En wie haar laat leven, het is dan alsof hij alle mensen heeft laten leven. En voorzeker, Onze Boodschappers zijn met duidelijke Bewijzen naar hen gekomen. Voorwaar, vervolgens waren velen van hen daarna overtreders op aarde.

Ieder mensenleven is zeer kostbaar bij Allah swt. Geen enkele persoon heeft het recht om zonder recht een ander zijn leven te ontnemen, zelfs het doden van een ongeborn kind middels abortus is een zeer grote

zonde. Ieder mensenleven wordt beschermd door Allah swt. En Allah swt zal iedere zondaar verantwoordelijk stellen voor zijn zonden. Dit blijkt uit soerah At-Takwier verzen 7 tot en met 10:

En wanneer de zielen verenigd worden.

En wanneer het meisje dat levend begraven is (zoals de heidense Arabieren gewoon waren om te doen) gevraagd wordt.

Voor welke zonde zij gedood werd.

En wanneer de Geschriften (met de daden van iedere persoon) uitgespreid worden.

De profeet Mohammed vmzh heeft ons geleerd dat een willekeurige persoon die een ander persoon doodt met onrecht, de geur van het paradijs nooit zal ruiken.

De Islam wordt regelmatig zeer onterecht in relatie gebracht met de verschrikkelijke gebeurtenissen zoals die hebben plaatsgevonden in België, Turkije en over de hele wereld. Continu wordt herhaald en zullen wij blijven herhalen dat de Islam een religie is die volledig gefundeerd is op barmhartigheid en vrede. Wanneer de Islam regelmatig spreekt over het verbod op slecht behandelen van dieren en afbreken van milieu, dan zou het voor ieder weldenkend mens logisch moeten zijn dat onrecht plegen jegens de medemens een zeer grote zonde is.

Tot slot; de moslims moeten zich op dit moment hoog bewust zijn van hun belangrijke taak, namelijk het goed opvoeden van onze kinderen en het juist informeren van onze directe omgeving over de barmhartigheid van onze religie.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.