

De vruchten van geduld



Vrijdagpreek van 5 februari 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: De vruchten van geduld.

De beproevingen van het leven vergen veel geduld en een ieder (gelovig of ongelovig) is hieraan onderhevig. Het leven kent vele up's and down's en niemand van ons ontkomt hieraan. Iedereen kent pijn, verlies, verdriet en ongemak in zijn leven. Allah zegt hierover soerah Al Baqarah (2) verzen 155 tot en met 157 het volgende:

En Wij zullen zeker beproeven met iets van angst, honger, en vermindering van bezittingen, levens en vruchten, en verkondig verheugende tijdingen aan de geduldigen. Degenen die, wanneer zij door een ramp getroffen worden, zeggen: "Waarlijk, aan Allah behoren wij toe en waarlijk, tot Hem zullen wij terugkeren." Zij zijn degenen op wie de Zegeningen van hun Heer neerdalen, en (op wie) Zijn Genade (is neergedaald). En zij zijn degenen die recht geleid zijn.

De gelovigen moeten goed begrijpen en zich goed realiseren dat het leven van ieder mens bestaat uit mooie en gelukkige momenten, maar ook zeker uit moeilijkere tijden met problemen en rampen. Rampen die een mens kunnen treffen kunnen heel ver, maar ook heel dichtbij plaatsvinden. Het is belangrijk om goed te begrijpen dat Allah swt mensen door zware beproevingen alleen maar sterker wenst te maken, zodat zij als stabiele gelovige door het leven kunnen gaan. Allah swt maakt ons in de eerder genoemde verzen hoog bewust van het feit dat een oprechte gelovige ten alle tijden, dus ook in moeilijke tijden van bijvoorbeeld ziekte, armoede en dood, zichzelf continu beheerst en hoog bewust wordt van het feit dat Allah swt de macht heeft over alle zaken en dat wij uiteindelijk allemaal tot hem terugkeren. Het vertrouwen in Allah swt en de hoop in Zijn genade verlicht de impact van tegenspoed en verhoogt het moraal van een gelovige. Hierdoor voelt een gelovige de nabijheid van Allah en vindt daarin rust en vrede.

Een man, dit was een metgezel van de profeet Mohammed vzmh, had zijn zoon verloren. Deze man was bezig met het begraven van zijn zoon, een andere metgezel was hierbij aanwezig. Deze metgezel nam de hand van de vader, wiens zoon net was gestorven en zei: "Moet ik jou niet de blijde tijding geven?" Hij zei: "Voorwaar, ja." Hij zei: "De Boodschapper van Allah heeft gezegd: "Wanneer een kind van een dienaar sterft, dan zegt Allah tegen de engelen: "Hebben jullie het leven van het kind van Mijn dienaar ontnomen?" Waarop zij zeggen: "Ja." Waarop Hij zegt: "En wat zei Mijn dienaar?" En zij zeggen: "Alhamdulillah en ienna liellaahi wa ienna ielayhie raadji'oen." Waarop Allah zegt: "Bouw een huis voor Mijn dienaar in het Paradijs en noem dit huis, 'Het huis van Al-Hamd."

Dit verhaal illustreert hoe Allah swt een gelovige, die hoog bewust is van Allah swt nadat een grote ramp hem treft, beloont. In deze context zegt Allah swt ook over de standvastigen en geduldigen het volgende in soerah Az-Zoemar (39) vers 10:

[...] Voorwaar, aan de standvastigen/geduldigen zal hun beloning zonder afrekening worden gegeven.

De profeet Mohammed vzmh heeft ons ook geleerd dat zaken die pijn doen, moeilijkheden en grote problemen, maar ook zelfs een prik van een doorn, kunnen gelden als een soort kwijtschelding van zonden. Weet dat als een persoon met alle vertrouwen geduldig rekent op de Beloning van Allah wanneer een ramspoed hem treft, hij hiervoor beloont zal worden. De ramspoed zal als een kwijtschelding zijn voor zijn zonden.

Tot slot zijn er drie voorwaarden gedeeld die gerelateerd kunnen worden aan geduld:

1. Allereerst dient een gelovige direct geduld te tonen en dit niet uit te stellen. Hiermee beschermt de mens zijn ziel.
2. Ten tweede dient een gelovige continu hoog bewust van Allah swt te zijn en Zijn macht en bewust te zijn van het feit dat er een moment is dat wij allemaal tot Hem swt zullen terugkeren.
3. Ten derde dient een gelovige op een gepaste manier geduld te tonen gedurende moeilijkere tijden. De mens dient uit te stralen dat hij volledig op Allah swt vertrouwt en dient zichzelf of anderen om zich heen geen pijn te doen als gevolg van verdriet.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.