

Een schoon hart



Vrijdagpreek van 22 januari 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Een schoon hart.

In de preek van vandaag is stilgestaan bij de toestand van het hart. Wij mensen dienen onze harten te reinigen van vuil en dit hart vervolgens schoon te houden.

Allah swt zegt over het hart in soerah Asj-Sjoaraa (26) vers 89 het volgende:

Maar slechts hij, die met een toegewijd hart tot Allah komt, (zal baat vinden).

Op de dag des oordeels zullen wereldse zaken niet baten, maar alleen een toegewijd hart dat tot Allah swt komt zal baten. Een toegewijd hart is een hart vol inzet, aandacht en zorg. Een schoon hart is een hart dat bewust is van Allah swt en Zijn tevredenheid nastreeft, een hart dat liefde toont voor de medemensen en een hart dat liefde toont voor de eigen ziel. Het doel van iedere moslim hoort te zijn dat hij Allah swt wil ontmoeten met een schoon hart en een gerustgestelde ziel.

Een gelovige is continu bezig met het schoonhouden en het zuiver en helder maken van zijn hart. Dit doet hij door bij vervuiling van het hart door bijvoorbeeld haat, jaloezie, negatieve gevoelens of andere slechte zaken direct in actie te komen en deze vuil direct weg te nemen door bewust te zijn van Allah swt en vergeving te vragen bij zijn medemens. Een gelovige zal niet lang wachten, omdat dit anders kan leiden tot een hardnekkige vervuiling die moeilijk te verwijderen is uit het hart, of zelfs tot een beschadiging van het hart kan leiden. Het advies aan alle gelovigen is dus om het hart snel te reinigen bij vervuiling en dit dus niet uit te stellen, onze medemensen om vergeving te vragen, onze problemen direct uit te praten en op te lossen.

Zo zien wij in ons beste voorbeeld, de profeet Mohammed vzmh, dat hij zichzelf continu beschermdde, op ieder moment alert was en continu zijn uiterste best deed om zijn hart te zuiveren van jaloezie, haat, slechte gevoelens of andere vervuilingen. De profeet vzmh vroeg Allah swt continu om hulp en steun bij de ontwikkeling van oprechtheid in zijn hart en om hulp en steun bij goedheid.

De boodschapper van Allah was gewend om tijdens zijn gebed het volgende te zeggen: "Oh Allah, ik vraag U om standvastigheid in alle geloofszaken en een sterke wil om op de rechte weg te gaan. En ik vraag U om mij dankbaar te maken voor Uw rijke geschenken en geef mij het vermogen om U op de beste manier te aanbidden. En ik vraag U mijn hart oprecht te maken en mijn tong eerlijk. [...]."

De Boodschapper van Allah zei ook: "Geen van mijn metgezellen moet mij iets over een ander vertellen, want ik wil (ieder) van jullie met een schoon hart ontmoeten."

Nog een mooi gevolg van een schoon hart is dat dit leidt tot een mooie samenleving. Een samenleving bestaande uit mensen die schone harten hebben is een samenleving die stabiel en vreedzaam is, omdat mensen in deze samenleving elkaar liefhebben en respecteren.

Tot slot zien wij in het verhaal van profeet Yusuf hoe hij zijn schoon hart heeft ontwikkeld. Uit het verhaal van Yusuf zitten heel veel grote leerstellingen en voorbeelden voor ons. Uit dit verhaal blijkt onder andere

hoeveel onrecht hij is aangedaan door zijn broers en het koningshuis. Na al het onrecht dat hem is aangedaan, heeft hij zijn hart continu schoon weten te houden en is hij vergevingsgezind geweest voor zijn medemensen. Dit is wat een schoon hart betekent.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.