

Haast je naar goede daden

Vrijdagpreek van 15 januari 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Haasten naar goede daden.

Goede daden zijn alle daden die een mens dichterbij Allah swt brengen. De profeet vzmh heeft ons geleerd om op een vrijwillige manier en zonder dwang goede daden te verrichten.

De mens moet goede daden verrichten voordat hij hindernissen tegenkomt die hem verhinderen om het goede te doen. Grote armoede, rijkdom, ziekte en ouderdom zijn zaken die de mens bezighouden en die een obstakel kunnen vormen bij het verrichten van vele goede daden. Het is dus belangrijk dat een gelovige haast maakt om goede daden te verrichten.

Allah swt zegt hierover in de koran in soerah Al- Imraan (3) vers 133 het volgende:

En haast jullie naar Vergiffenis van jullie heer, en naar een Paradijs ter breedte van de hemelen en de aarde, gereedgemaakt voor de godsvruchtigen.

Tegenwoordig zien wij dat mensen zich haasten tot wereldse zaken en materialisme, maar zich onvoldoende bezighouden met zaken die om het hiernamaalse leven gaan. Een gelovige dient een goede balans te vinden tussen beiden. Het verrichten van goede daden betekent dat een moslim goed dient te zijn voor zichzelf, goed moet zijn voor zijn medemensen en dat hij zich moet houden aan de principes van Allah swt. Dit allemaal moet hij doen voordat het te laat is.

Allah swt zegt hierover in de koran in soerah Al-Moe'minoen (23) verzen 99 en 100 het volgende:

“Totdat, wanneer de dood tot één van hen komt, hij zal zeggen: „O mijn Heer, laat mij terugkeren. Hopelijk kan ik goede werken verrichten voor wat ik nagelaten heb.” Zeker niet! Voorwaar, dit zijn slechts woorden die hij spreekt.”

Alle goede daden zullen door Allah swt worden gezien en beoordeeld en ieder mens zal hiervoor worden beloond. Allah swt zegt hierover in de koran in soerah Al-An'aam (7) vers 132 het volgende:

En er zijn voor allen graden overeenkomstig hetgeen zij doen en uw Heer is niet onopmerkzaam jegens hetgeen zij doen.

Ook zegt Allah swt in soerah Al Kahf (18) vers 110 het volgende:

[...] Laat daarom degene, die op de ontmoeting met zijn Heer hoopt, goede daden verrichten en bij de aanbidding van zijn Heer niemand anders met Hem vereenzelvigen."

Wij moeten ons allemaal bewust zijn van het feit dat Allah swt de mensheid heeft geschapen om nuttig te zijn, voor zichzelf en voor zijn medemensen en dat het doel is Allah swt tevreden te stellen.

Tot slot, een advies aan ons allemaal. Wij dienen het verrichten van goede daden niet uit te stellen. Begin direct, vandaag dus, met een zelfevaluatie en vraag jezelf af welke goede daden je direct kunt uitvoeren en welke zaken je op de korte termijn kan verbeteren en probeer continu bewust te zijn van het feit dat het morgen te laat kan zijn. Een praktische tip, probeer elke avond je dag te evalueren, welke goede daden heb ik vandaag verricht? En welke daden ga ik morgen verrichten?

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.