

# Handelen met medemens volgens Islam

## Vrijdagpreek van 12 februari 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Handelen met medemens volgens Islam.

Veel mensen vragen zich af hoe moslims zich dienen te gedragen en dienen te handelen met medemensen, ongeacht hun afkomst, religie of achtergrond. Allah swt zegt in soerah Al-Israa (17) vers 53 het volgende:

**En zeg tegen Mijn dienaren dat zij dat wat beter is moeten zeggen. Waarlijk, de satan zaait verderf tussen hen. Waarlijk, de satan is voor de mens een duidelijke vijand.**

In dit vers leert Allah swt ons dat een gelovige continu zijn best moet doen en zich goed dient te gedragen jegens zijn omgeving en medemens en continu moet waken voor de satan en zijn slechte invloed. Immers, de duivel en zijn volgers zullen altijd proberen mensen te leiden naar verkeerde plekken en slechte handelingen.

Ook zien we dat Allah swt in soerah Al-Baqarah (2) vers 83 het volgende zegt:

**[...] En spreek het goede tot de mensen en onderhoud het gebed en draag de zakaat af.**

Het is bijzonder dat Allah swt in dit vers de mensen aanbeveelt om goed te zijn voor alle medemensen alvorens Hij swt de vormen van aanbidding zoals bidden en liefdadigheid aanbeveelt. Het belang van daden wordt hierin duidelijk benadrukt.

Verder zien we dat Allah swt in koran zegt in soerah Al-Forqaan (25) vers 63:

**En de dienaren van de Meest Barmhartige zijn degenen die nederig op aarde lopen. En als de onwetenden hen aanspreken, zeggen zij "Salaam".**

Uit dit vers blijkt dat een bewuste gelovige zich continu vreedzaam gedraagt jegens zijn medemensen, ongeacht of de gelovige wordt uitgedaagd. De Islam is een religie die gefundeerd is op vrede en barmhartigheid. Dit komt ook tot uiting in de daden van een gelovige jegens zowel moslims als niet-moslims. In dit kader heeft de profeet Mohammed vzmh ook gezegd: "Wie geen barmhartigheid voor mensen heeft, zal geen barmhartigheid van Allah ontvangen." Dit is een bevestiging van het feit dat alleen zij die deugdzaam hebben gehandeld de barmhartigheid van Allah, de Verhevene, ontvangen.

Ook heeft de profeet Mohammed vzmh de mensen geleerd dat Allah swt de mensen zal straffen die slecht doen tegenover andere mensen. Onder slecht doen valt alles wat een ander mens zowel lichamelijk als geestelijk pijn kan doen, dus alle vormen van onrecht.

Tot slot, willen we eindigen met een prachtige overlevering van de profeet vzmh.

Er werd aan de profeet vzmh gevraagd: “Wat zal de meeste mensen naar het Paradijs leiden?” Hij vzmh antwoordde: “Bewust zijn van Allah en een goed karakter.”

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.