

# Het gezinsleven in de Islam

Vrijdagpreek van 19 februari 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Het gezinsleven in de Islam.

Allah swt zegt in soerah an-Nahl vers 80 het volgende:

**En Allah heeft van jullie huizen een verblijfplaats voor jullie gemaakt. En hij heeft voor jullie van de huiden van het vee huizen (d.w.z. tenten) gemaakt, die jullie als licht ervaren tijdens jullie reizen en tijdens jullie vestiging. En van hun wol, vacht en haren (heeft Allah voor jullie) meubels en een genot voor een bepaalde duur (gemaakt).**

Het is essentieel om stil te staan bij de vraag hoe een ware islamitische gezinsleven eruit ziet. Tevens is het ook van belang om stil te staan bij hoe wij onze gezinslevens kunnen verbeteren om zo een goede en godsvruchtige sfeer te kunnen creëren in onze huizen. Het gezinsleven is een grote gunst die we hebben gekregen van Allah swt. Een goed gezinsleven is heel erg belangrijk voor de samenleving en voor de ontwikkeling van de kinderen. Een gezinsleven dat een juiste islamitische fundament kent, zal een hele positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de kinderen die uit het betreffende gezinsleven vandaan komen. Op het moment dat het gezinsleven geen juiste fundament kent, dan zal dit ook een negatieve impact hebben op de personen die uit dit gezin voortkomen. Aansluitend kan dit een grote invloed hebben op de gemeenschap. Zodra je een slechte gemeenschap ziet, dan zal dit betekenen dat de gezinslevens in die betreffende gemeenschap geen juiste fundament hebben gehad. In de meeste gevallen zie je dat deze gezinnen de islamitische normen en waarden hebben verwaarloosd.

Het huis is een hele bijzondere gunst van Allah swt. Het is niet zomaar een plek, het is een plek die een hele grote rol speelt in het leven van een mens. Het is de plek waar je slaapt, waar je de eerste woorden hebt geleerd, waar je kennis opdoet, waar je blijdschap en verdriet verwerkt en waar je Allah swt aanbidt. Tevens is het ook een plek waar je een grote deel van je leven doorbrengt. Het huis is een plek waar je samenkomt met je gezin. Zoals we net hebben aangegeven is een goed gezinsleven essentieel voor de ontwikkeling van het kind en tegelijkertijd voor de samenleving. Het is een hele belangrijke pilaar van de samenleving.

Allah swt zegt in soerah at-Tahriem aya 6 het volgende:

**O jullie die geloven, behoed julliezelf en jullie familie voor een Vuur waarvan de brandstof uit mensen en stenen bestaat (..).**

Allah swt maakt ons hier duidelijk dat wij allemaal verantwoordelijk zijn voor een goed gezinsleven dat gebaseerd is op Islamitische normen en waarden. De Islam heeft elke gezinslid een belangrijke rol gegeven om te vervullen. Zodoende dragen de vaders en moeders zorg voor de kinderen en geven hun een Islamitische opvoeding. De kinderen op hun beurt moeten naar hun ouders luisteren, hen gehoorzamen en de rechten van de ouders respecteren, op basis van liefde en respect. Zo moeten we het gezinsleven beschermen tegen zondes en slechte gewoontes. De profeet Mohammed vzmh heeft het volgende gezegd hierover: 'Ieder van jullie is een herder en hij is verantwoordelijk voor zijn kudde. De leider is een herder van de mensen die onder zijn regering leven en hij is verantwoordelijk voor hun. De vader is een herder van zijn

familie en hij is verantwoordelijk voor ze. De vrouw is een herderin van haar man's huis en is verantwoordelijk daarvoor. Een bediende is een herder van de bezittingen van zijn baas en hij is verantwoordelijk daarvoor'.

Tevens is het van belang dat men tijd besteedt om samen met de gezinsleden Allah swt te aanbidden, om zo de kinderen al op een jonge leeftijd bewust te laten worden van hun Schepper. Daarnaast is het ook van belang om samen Islamitische kennis op te doen, men kan gezamenlijk koranverzen doornemen om inzicht en kennis te vergaren van de islamitische normen en waarden. Men kan bijvoorbeeld ook een kleine bibliotheek inrichten in de woning, waar zowel de ouders als de kinderen terecht kunnen om kennis op te doen. De profeet Mohammed vzmh heeft het volgende gezegd hierover: het verschil tussen een huis waarin Allah wel wordt gedenkt, en een huis waar Allah niet wordt gedenkt is als het verschil van een levende en een dode. Tevens heeft de profeet Mohammed vzmh ons opgedragen om de koran te reciteren en na te denken over de koranverzen in ons huizen. De profeet Mohammed vzmh heeft het volgende gezegd hierover: maak van jullie huizen geen begraafplaatsen. Waarlijk het huis waar Surah Al-Baqarah gereciteerd wordt, wordt niet door Shaytan betreden.

Kortom, beste broeders en zusters, laten we vanaf vandaag onze verantwoordelijkheid nemen en laten we allemaal een positieve bijdrage leveren aan het gezinsleven.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.