

# Ken Allah & Allah zal jou kennen



## Vrijdagpreek van 29 januari 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Ken Allah & Allah swt zal jou kennen.

Wat houdt het in dat een gelovige Allah swt moet kennen, alvorens Allah swt hem kent? Antwoord hierop is simpel. Als een gelovige handelt volgens de regels van Allah swt, in zowel de moeilijke tijden als de makkelijke tijden, dan zal Allah swt deze gelovige niet vergeten (in figuurlijke zin) en hem altijd bijstaan en beschermen.

De profeet Mohammed vzmh heeft gezegd: "Zorg dat jij Allah kent in voorspoedige tijden, dan zal Hij jou kennen in tijden van tegenspoed."

Hiermee wordt bedoeld dat je Allah swt dient te gedenken in tijden van voorspoed, gezondheid, rijkdom, opdat Hij swt jou zal gedenken wanneer jouw gezondheid en rijkdom jou in de steek laat. Allah zal je gedenken aan de hand van jouw bewustzijn van hem en jouw daden. Door het gedenken van Allah swt, door goed te zijn voor jezelf en door goed te zijn voor de medemensen toon je hiermee in goede tijden aan dat je als gelovige stabiel en oprecht bent en niet alleen handelt in tijden van nood.

Tegenwoordig zien wij in de handelwijze van de moslims dat zij dit concept niet goed hebben begrepen of zich hier niet van bewust zijn. Dit blijkt namelijk uit de voorbeelden die wij om ons heen zien waarin mensen Allah swt pas op het moment van nood beginnen aan te roepen en Hem swt om hulp en steun vragen. Als een persoon niet oprecht is, hoe kan hij dan verwachten dat hij van alle kanten extra hulp krijgt aangeboden van Allah swt.

Allah swt zegt hierover in de koran in soerah Az-Zoemar (39) vers 8 het volgende:

**Wanneer een mens wordt benadeeld, roept hij zijn Heer aan, zich tot Hem wendend. Dan, wanneer Hij hem een gunst bewijst van Zichzelf, vergeet de mens waarvoor hij eerst (God) aanriep en stelt medegoden naast Allah [...].**

Helaas bevindt zich een grote groep mensen uit onze gemeenschap zich in deze toestand. Wanneer wij in nood verkeren, zijn wij voor een korte periode hoog bewust van Allah swt. Een korte periode daarna keren wij terug op het oude niveau en geven wij onze belangen voorrang. Wij vragen Allah dan ook om ons allen Zijn Vergeving, Tevredenheid en Genade te schenken.

Allah swt geeft in soerah Al-Ankaboet (29) vers 65 nog een mooi voorbeeld:

**En wanneer zij aan boord van een schip gaan, roepen zij Allah aan, oprecht zijnde in gehoorzaamheid aan Hem. Maar wanneer Hij hen veilig aan wal brengt, zie, zij schrijven deelgenoten aan Hem toe.**

Afgelopen week heeft ons het nieuws bereikt dat er een aardbeving heeft plaatsgevonden in Marokko en omgeving. Ook hebben wij berichten ontvangen dat kort na deze gebeurtenis de moskeeën overvol waren en mensen hun toevlucht tot Allah swt zochten. Het is belangrijk dat mensen dit niveau van hoge bewustzijn

behouden en niet verliezen. De geschiedenis leert ons jammer genoeg, want er hebben zich namelijk eerder ook aardbevingen voorgedaan, dat veel mensen weer vervallen in hun oude, passieve leven. Uiteraard wordt toegejuicht dat mensen dit teken van Allah swt aangrijpen als aanleiding om hun leven drastisch te veranderen en bewuster te gaan leven.

Tot slot is duidelijk terug te lezen in veel voorbeelden in de koran dat profeten, bijvoorbeeld in de verhalen van Younes en Ibrahiem, in moeilijkeren tijden niet in de steek zijn gelaten door Allah swt omdat zij in de betere en veilige periodes handelde aan de hand van de principes van Allah swt en goed waren voor hun medemensen. Tevens waren ze hoog bewust van Allah swt zowel in goede tijden als slechte tijden. Hierin zitten dus grote leerstellingen voor ons.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.