

# Aanbidden van Allah swt en niet aanbidden van de Ramadan

## Vrijdagpreek van 1 juli 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Aanbidden van Allah swt en niet aanbidden van de Ramadan

Allah swt zegt in soerah Al-Hidjr vers 99 het volgende:

**“En aanbid jouw Heer totdat het zekere (de dood) tot jou komt.”**

Nu het einde van de gezegende maand ramadan in zicht is, wordt vandaag stilgestaan bij de vraag hoe verder na de ramadan. Zoals uit het eerdergenoemde vers blijkt, beveelt Allah swt alle gelovigen om Hem te aanbidden – of te wel middels goede daden met medemensen en daden van aanbidding dichterbij Hem en Zijn tevredenheid te komen – totdat de waarheid ons bereikt, hiermee doelend op de dood.

Al-hamdolilah is het goed zichtbaar dat in de maand Ramadan moslims, jong en oud, op een hoger niveau van geloof proberen te komen door verschillende daden van aanbidding en goede daden tegenover de medemensen. We zien hele hoge opkomsten in de moskee en grote gehoorzaamheid van de gelovigen al-hamdolilah.

Het is zeer belangrijk om te beseffen dat de maand ramadan een middel is om een bepaald doel dat Allah swt heeft gesteld te realiseren. De maand ramadan is een leerperiode, een periode van actief nee leren zeggen tegen allerlei behoeftes en slechte zaken. Het is dus de bedoeling dat we deze maand leren en vervolgens na de ramadan op dat hoog niveau onszelf blijven doorontwikkelen.

Een oprechte gelovige is hij die - ongeacht in welke maand hij zich bevindt – continu alle momenten goed wil benutten met als doel dichterbij Allah swt te komen om Hem swt tevreden te stellen.

De profeet vzmh heeft hierover gezegd: **“Doe die daden die je aankan, want Allah swt zal niet moe worden (van het geven van beloningen) tot jij verveeld en moe wordt (van het doen van goede daden) ...en de meest geliefde daad in de ogen van God is de daad die herhaaldelijk wordt verricht, ook al is het gering.”**

Ik vraag Allah die ons en jullie heeft gezegend met het vasten en liefdadigheid om ons te zegenen met leiding, godvrezendheid en aanvaarding van onze goede daden. Moge Hij ons helpen om te volharden in het verrichten van goede daden en om standvastig te blijven want volharding in het verrichten van goede daden is één van de beste manieren om dichterbij Allah te komen. Toen een man bij de Profeet vzmh kwam en zei: “Adviseer mij,” zei hij: “Zeg: **‘Ik geloof in Allah,’ en blijf standvastig.**”

Allah swt zegt hierover in soerah Foessilat verzen 30 tot en met 32:

**“Voorwaar, degenen die zeggen: “Onze Heer is Allaah” en die vervolgens standvastig zijn: over hen zullen de engelen neerdalen (en zeggen:) “Wees niet bevreesd en niet treurig en wees verheugd met het Paradijs dat aan jullie is beloofd. Wij zijn jullie helpers tijdens het wereldse leven en in het Hiernamaals en voor jullie is daarin wat jullie zielen verlangen en voor jullie is daarin wat jullie vragen.”**

Kortom: Laten we niet alleen in de Ramadan, maar ook buiten de Ramadan actief blijven in het bezoeken van de moskee, het gehoorzamen van Allah swt, in het volgen van het rechte pad, het doen van liefdadigheid. Laten we Allah swt oprecht aanbidden en laten we niet de aanbieder zijn van de maand Ramadan.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.