

Beschuldigingen & actieve onderzoeksplicht

Vrijdagpreek van 7 oktober 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Beschuldigingen & actieve onderzoeksplicht.

Allah swt zegt in soerah At-Tawbah vers 119 het volgende:

O jullie die geloven, wees hoog bewust van Allah en behoort tot de waarachtigen.

Er is een groep mensen die bij het horen van bepaald nieuws dit nieuws direct voor waarheid aannemen en vervolgens dit nieuws, wat mogelijk dus onwaarheid is, verspreiden en hiermee verderf veroorzaken. Het ten onrechte medemensen beschuldigen is een zeer grote zonde, omdat je hiermee je medemensen een zeer grote schade kunt toebrengen. Deze gang van zaken kan een gemeenschap en zelfs een volledige samenleving vernietigen. Daarom heeft Allah swt ons hiervoor gewaarschuwd in het volgende koranvers in soerah Al-Hoedjoeraat vers 6:

O jullie die geloven, als een verdorvene met een bericht tot jullie komt, onderzoek de juistheid ervan dan, zodat jullie een (onschuldig) volk niet vanwege (jullie) onwetendheid schaden en daarna spijt krijgen van datgene wat jullie hebben gedaan.

Allah swt staat in dit vers stil bij de actieve onderzoeksplicht die iedere gelovige moet hebben. Wij als tegenwoordige moslims moeten enerzijds niet altijd naïef zijn of niet altijd achterdochtig zijn, maar een goede middenweg vinden. Wij moeten onze natuurlijke antenne ten aanzien van deze actieve onderzoeksplicht verder ontwikkelen.

In deze context beschrijft Allah swt in de koran het volgende in Soerah An-Nisaa vers 94:

O jullie die geloven, wanneer jullie ten strijde trekken op de Weg van Allah, verifieer dan (de waarheid) en zeg niet tegen degene die jullie groet (uit geloof): "jij bent geen gelovige", hiermee verlangend naar de genieting van het wereldse leven. En bij Allah ligt een overvloed aan profijten. Zo waren jullie voorheen (ook), waarna Allah jullie begunstigde. Verifieer (de waarheid) dus. Voorwaar Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen.

Een gelovige moet altijd een neutraal en een positief uitgangspunt hebben en geen slechte vermoedens hebben. Je moet van het goede uitgaan in de mens. Allah swt zegt in soerah Al-Hoedjoeraat vers 12:

O jullie die geloven, vermijd veel van (jullie achterdochtige) vermoedens. Voorwaar, een deel van deze (achterdochtige) vermoedens is een zonde. En bespioneer elkaar niet en roddel niet over elkaar. Zou iemand van jullie ervan houden om het vlees van zijn dode broeder te eten? Jullie zouden er een afkeer van hebben. En wees hoog bewust van Allah. Voorwaar, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Genadevol.

Vaak creëren wij een negatief beeld over iemand op basis van hetgeen wat we horen van mensen. Achteraf krijg je te horen dat hetgeen wat er verteld is niet juist was. Op dat moment ben je meestal bewust van het feit hoe gevaarlijk het eigenlijk is dat je een bepaald beeld creëert over iemand op basis van hetgeen wat mensen vertellen. Het is essentieel om dan hetgeen wat je hoort van mensen om het niet door te vertellen en dat je een onderzoeksplicht hebt om te kijken of hetgeen wat je hoort berust op waarheid.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.