

# Belang van het gezamenlijke gebed



## Vrijdagpreek van 9 december 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Belang van het gezamenlijke gebed

Allah swt zegt in soerah Al-Baqarah vers 238 het volgende:

**Waak over de gebeden en (in het bijzonder) over het middelste gebed. En sta in gehoorzaamheid voor Allah.**

In dit vers wordt het belang en de noodzaak van het gebed – het contact met Allah swt – onderstreept. Uitleggers van de koran leggen uit dat dit in het bijzonder gaat over het gezamenlijke gebed. Gelovigen worden beloond door Allah swt voor het zich inspannen voor het bezoeken van Zijn huis ten behoeve van het gezamenlijke gebed. Daarnaast biedt het gezamenlijk gebed verschillende voordelen, zoals de liefde en eenheid onder de moslims, het vergaren van kennis etc.

Zoals algemeen bekend is na de geloofsgetuigenis, de verplichting van het gebed de tweede pilaar van de Islam. We trekken de lering hieruit dat het gebed een hele hoge waarde heeft in de islam. Mensen hebben in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als men werkt of studeert, toestemming om het gebed niet gezamenlijk te verrichten. Buiten deze uitzonderlijke gevallen dient een moslim de gezamenlijke gebeden bij te wonen.

De boodschapper van Allah vzmh heeft gezegd: “het gemeenschappelijke gebed van een man is 25 maal meer waard dan zijn gebed in zijn huis en zijn winkel. En dat is omdat wanneer hij op de beste manier de woedoe verricht en vervolgens op weg gaat naar de moskee, met als enige reden om daar het gebed te verrichten, dan neemt hij geen stap, of hij wordt daarmee een graad verhoogd en er wordt daardoor een zonde van hem kwijtgescholden. En wanneer hij dan in gebed is, zullen de engelen voortdurend zegeningen over hem uit blijven spreken zolang hij in zijn gebedsplaats blijft, zolang zijn woedoe niet wordt verbroken. Zij de engelen zeggen: “O Allah, spreek zegeningen over hem uit, o Allah, heb genade met hem. “en hij zal net zo lang in gebed zijn als dat hij op het gebed gewacht heeft.”

Ook heeft onze geliefde profeet Mohammed vzmh gezegd: “Het gemeenschappelijke gebed (salaatoel Djamaa’ah) is 27 maal meer waard in beloning dan het gebed dat je alleen is verricht.”

Het was ook de gewoonte van de Profeet Mohammed vzmh om het gebed in de moskee te verrichten, en zo ook die van de metgezellen. Dit ter navolging van het bevel van Allah: “En verricht het gebed, en geeft de zakaat, en buig met de buigende”.

Tot slot wordt afgesloten met een overlevering van een metgezel. Deze vertelde: “Er was een man die geen enkel gebed miste. En ik kende niemand die verder woonde van de moskee dan hij. Er werd tegen hem gezegd of ik zei tegen hem: “Waarom koop jij geen ezel die jij kan gebruiken als het donker is of bij extreme hitte?” Hij zei: “Ik zou niet eens naast de moskee willen wonen. Ik wil namelijk dat mijn wandeling naar de moskee en terug naar mijn familie voor mij wordt opgeschreven. De Profeet (vrede zij met hem) zei toen: “Allah heeft dit allemaal voor jou verzameld.”

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.