

Dagen van arbeid



Vrijdagpreek van 6 mei 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Dagen van arbeid.

Aanleiding voor het onderwerp van vandaag is de jaarlijkse feestdag die gevierd wordt op 1 mei, de dag van de arbeid. De Islam schrijft niet voor om deze dag van de arbeid te vieren, maar schrijft wel voor dat feitelijk alle kalenderdagen binnen een kalenderjaar dagen van arbeid betreffen. Het belang van arbeid of het uitvoeren van nuttige handelingen is een zeer relevant onderdeel van onze religie.

Allah swt roept de mensheid op om goed en zo optimaal mogelijk gebruik te maken van de voorzieningen op aarde. Allah swt zegt in soerah al-Mulk vers 15 het volgende:

Hij is het die de aarde voor jullie handelbaar gemaakt heeft. Wandelt dus over haar rug en eet van het levensonderhoud dat Hij geeft. En de herrijzenis voert naar Hem.

De Islam verplicht alle personen die daartoe fysiek en geestelijk in staat zijn, te werken voor hun voorzieningen en hiermee nuttig te zijn voor de samenleving. De Islam stimuleert de mensheid zich continu te blijven ontwikkelen en niet stil te zitten. Stilstand betekent namelijk achteruitgang. Ook uit soerah al-Jumu-ah verzen 9 en 10 blijkt dat het verrichten van arbeid een zeer belangrijke en serieuze zaak betreft:

O jullie die geloven, als er op de vrijdag wordt opgeroepen tot het gebed, haast jullie dan naar het gedenken van Allah en verlaat de handel. Dat is beter voor jullie, als jullie het maar wisten. En wanneer het gebed is volbracht, verspreid jullie dan op de aarde, en zoek de gunst van Allah. En gedenk Allah veelvuldig, opdat jullie succesvol zullen zijn.

Allah swt de Schepper heeft ons systeem van leven ook zo ingericht dat wij 's nachts voldoende rust genieten, zodat wij overdag voldoende energie en tijd hebben om onze nuttige zaken en handelingen te kunnen doen. Allah swt zegt in soerah an-Naba vers 9 tot en met 11 het volgende:

En hebben Wij jullie slaap niet als (een vorm van) rust gemaakt? En hebben Wij de nacht niet als een bedekking gemaakt? En hebben Wij de dag niet gemaakt voor (het zoeken naar) levensvoorzieningen?

Voorts blijkt uit een overlevering van de profeet Mohammed vzmh dat de religie van de Islam, zoveel belang hecht aan levende wezens en uiterst zorgzaam is. De Boodschapper van Allah vzmh zei: "Indien één van jullie een kiemplant in zijn hand heeft en de Dag des Oordeels aanbreekt, laat hem deze, als hij dat kan, voor het einde van de wereld planten!".

Uit dit metafoor blijkt dat je ongeacht het resultaat van je werk, altijd je werk naar behoren of zo optimaal mogelijk dient uit te voeren. Dus ondanks het feit dat iets niet mee zit of goed gaat, dan dient een moslim zich altijd in te zetten tot het einde nadert.

Ook lezen we in veel overleveringen dat alle profeten en boodschappers actieve mensen waren die een beroep uitoefende; de één was timmerman, de ander klerenmaker, de ander herder, weer de ander was agrariër en de ander handelaar etc.

Bij het uitoefenen van het beroep of het verrichten van arbeid of andere handelingen is het belangrijk dat een gelovige alle daden serieus neemt en alle handelingen juist, volledig en tijdig uitvoert. Hierover heeft de profeet Mohammed vzmh het volgende gezegd: "Voorwaar, Allah houdt ervan als iemand van jullie daden verricht en deze vervolmaakt (d.w.z dat de daden volledig en correct zijn).".

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.