

De Qiblah



Vrijdagpreek van 20 mei 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: De Qiblah.

Vandaag is in de vrijdagpreek stilgestaan bij de Qiblah. Aanleiding hiervoor is dat de Qiblah volgens de geleerden is bepaald of weder bepaald in de maand 'Radjab' of de maand 'Sha3baan' waarin we ons op dit moment bevinden.

Allah swt zegt in de koran in verzen 142 tot en met 148:

142. De dwazen onder de mensen zullen zeggen: "Wat heeft hen (moslims) doen afwenden van Qiblah (gebedsrichting) waar zij zich gewoonlijk (tijdens het gebed) naartoe richtte?" Zeg (o Mohamed): "Aan Allah behoort het oosten en het westen toe. Hij leidt wie Hij wil naar het rechte pad."

143. En zo maakten Wij jullie tot een gematigde gemeenschap, opdat jullie getuigen zijn voor de mensen en opdat de Boodschapper getuige is voor jullie. En Wij hebben de Qiblah die jij gewend was slechts aangewezen om degenen die de Boodschapper volgen te onderscheiden van degenen die zich op hun hielen keren (d.w.z. het geloof de rug toekeren). En het was zeker groot (d.w.z. zwaar), behalve voor degenen die door Allah geleid werden. En Allah zal jullie geloof nooit verloren laten gaan. Waarlijk, Allah is Meest Zachtvaardig, Meest Genadevol voor de mensen.

144. Voorzeker, Wij hebben gezien hoe jouw gezicht zich tot de hemel wendde. Daarom wenden Wij jou naar een Qiblah die jou welgevallig is. Wend jouw gezicht richting Al-Masjd ul-Haraam (de gewijde moskee in Mekka). En waar jullie je ook bevinden, wend jullie gezichten in die richting. En voorwaar, degenen aan wie het Boek is gegeven, weten zeker dat het de Waarheid van hun Heer is. En Allah is Zich niet onbewust van wat zij doen.

145. En zelfs wanneer jij met alle tekenen zou komen bij degenen aan wie het Boek is gegeven, dan nog zullen zij jouw Qiblah niet volgen, noch zul jij hun Qiblah volgen, noch zullen zij elkaars Qiblah volgen. En als jij hun begeerten volgt, nadat de Kennis tot jou is gekomen, voorwaar, dan behoort jij zeker tot de onrechtplegers.

146. Degenen aan wie Wij het Boek hebben gegeven, kennen hem (Mohammed) zoals zij hun zonen kennen. En voorwaar, een groep van hen verbergt zeker de Waarheid, terwijl zij (het) weten.

147. (Dit is) de Waarheid (afkomstig) van jouw Heer. Behoor daarom niet tot de twijfelaars.

148. En voor eenieder is er een richting waar hij zich naar wendt. Wedijver daarom met elkaar in het verrichten van het goede. Waar jullie je ook bevinden, Allah zal jullie allen samenbrengen. Voorwaar, Allah is tot alles in staat.

De Kaaba in Mekka is van oorsprong – en dus al voor de komst van profeet Mohamed vzmh - altijd al een plaats die door verschillende volkeren werd verheven tot een bijzondere en heilige plaats. Dit heeft te maken met het feit dat Mekka het startpunt is van het leven van mensen en hier het eerste godshuis is gevestigd.

De Qibla werd in de tijd van de profeet Mohammed – met toestemming van Allah swt - gewijzigd van Jeruzalem (de tempel) naar Mekka (Kaaba). Dit had tot gevolg dat een aantal hypocrieten en ongelovigen de spot dreven met de profeet vzmh en over hem zeiden dat hij verward was.

Uit de eerder genoemde verzen blijkt echter dat de Qiblah dus niet slechts als geografische gebedsrichting wordt aangeduid voor onze formele gebeden, maar dat het een veel breder begrip betreft, namelijk dat een gelovige op een hoog bewuste niveau het pad van Allah swt volgt en kiest. Allah swt beveelt de gelovigen om niet te kiezen voor de richting van begeertes, maar te kiezen voor de richting van goedheid en het verrichten van het goede.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.