

# De eenheid tussen moslims moet bewaakt worden

Vrijdagpreek van 15 april 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: De eenheid tussen moslims moet bewaakt worden.

Allah swt zegt in soerah Al-Moe'minoen vers 52 het volgende:

**En waarlijk, deze gemeenschap van jullie is één gemeenschap (die zich op één geloof bevindt). En ik ben jullie Heer, vrees Mij daarom.**

In relatie tot dit vers, heeft een metgezel van de profeet vzmh uitgelegd dat het van groot belang is om als moslims ons geloof en alle Islamitische principes op de hoogste rang te plaatsen en vervolgens samen op één lijn te staan en als broeders en zusters van elkaar samen te leven en elkaar ten alle tijden te ondersteunen waar dat nodig is.

De profeet vzmh heeft gezegd: "De gelovigen zijn als een stevig gebouw, elk (steen) versterkt de andere," en toen deed hij zijn handen in elkaar en verstrengelde zijn vingers.

Daarnaast zien we in veel uitspraken van onze grote geleerden dat het fundament van ons geloof, de Islam, bestaat uit het opstellen van onze harten voor elkaar en elkaar op een nederige en respectvolle manier behandelen. In relatie tot dit punt lezen wij in de koran in soerah Al-Anfaal vers 1 het volgende:

**[...] Dus wees hoog bewust van Allah en schik (alle geschillen) tussen jullie. En gehoorzaam Allah en Zijn Boodschapper, als jullie gelovigen zijn.**

Allah swt spreekt in soerah Aali-'Imraan verzen 103 tot en met 105 ook over broederschap tussen gelovigen:

**103. En houd jullie allen stevig vast aan het Koord van Allah en wees niet verdeeld. En gedenk de Gunst van Allah aan jullie, toen jullie vijanden (van elkaar) waren en Allah jullie harten nader tot elkaar bracht en jullie door Zijn Gunst broeders werden. En jullie bevonden je op de rand van de afgrond van het Vuur en Hij redde jullie daarvan. Zo maakt Allah Zijn Tekenen duidelijk voor jullie, opdat jullie geleid zullen worden.**

**104. En laat een gemeenschap uit jullie voortkomen die naar het behoorlijke uitnodigt, het goede beveelt en het slechte verbiedt. En zij zijn degenen die succesvol zijn.**

**105. En wees niet zoals degenen die uit elkaar zijn gegaan en (onderling) verdeeld raakten, nadat de duidelijke Bewijzen tot hen waren gekomen. En voor hen is er een geweldige Bestrafing.**

De Islam is duidelijk over broederschap en eenheid. Het is belangrijk om continu te herhalen en te benadrukken dat we deze broederschap en eenheid moeten koesteren, vooral in het huidige tijdperk. We moeten onze gemeenschap, onze doelen en onze toekomst bewaken. We hebben nog veel te doen en dat kunnen we alleen samen. Als er onenigheid en ruzie ontstaat binnen een gemeenschap, is het niet mogelijk om onze grote en belangrijke doelen te realiseren en kunnen wij ons weinig ontwikkelen, hier moeten wij

voor waken.

Een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van onenigheid of ruzies, is het ontbreken van respect voor elkaar en het ontstaan van vermoedens. Allah swt zegt hierover in soerah Al-Hoedjoeraat vers 12:

**O jullie die geloven, vermijd veel van (jullie achterdochtige) vermoedens. Voorwaar, een deel van deze (achterdochtige) vermoedens is een zonde. En bespioneer elkaar niet en roddel niet over elkaar. Zou iemand van jullie ervan houden om het vlees van zijn dode broeder te eten? Jullie zouden er een afkeer van hebben. En wees bewust van Allah. Voorwaar, Allah is Berouwaanvaardend, Meest Genadevol.**

Kortom: We dienen terug te gaan naar onze hoogste principes die terug te vinden zijn in de koran en het geloof. Wij dienen de eenheid binnen onze gemeenschap te beschermen en te bewaken, vooral in deze tijden. Moge Allah swt ons hierbij begeleiden en steunen.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.