

Gevaren van de tong



Vrijdagpreek van 16 september 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Gevaren van de tong.

Allah swt zegt in soerah Al-Balad vers 9 het volgende:

“Hebben Wij voor hem niet twee ogen gemaakt? En een tong en twee lippen?”

Vandaag zullen we stilstaan bij de zondes die veroorzaakt worden door de tong. Als we kijken naar dit vers dan zien we dat Allah swt ons twee ogen, twee lippen en een tong heeft geschonken. De tong heeft een belangrijke functie in ons dagelijkse leven. De tong zorgt ervoor dat we kunnen praten en goed kunnen articuleren en functioneren in het dagelijkse leven. Het is een grote gunst van Allah swt. Allah swt refereert naar deze grote gunst. Daarentegen kan de tong ook een groot gevaar of risico zijn. De tong heeft een kleine omvang, maar de zondes die veroorzaakt kunnen worden door deze orgaan kunnen enorm zijn. Als we kijken naar het hedendaagse maatschappij dan zien we dat de tong ontzettend veel negatieve sporen heeft achtergelaten.

De profeet vzmh heeft ons gewaarschuwd voor de gevaren van de tong. Een metgezel, genaamd Mu'aadh ibn Jabal, vroeg aan de profeet Mohammed vzmh of we verantwoordelijk worden gehouden voor wat we zeggen met onze tongen? De profeet Mohammed vzmh antwoordde zijn vraag met een retorische vraag: **Worden mensen op hun gezichten of op hun neuzen het helle vuur ingeworpen om iets anders dan wat hun tongen geogst hebben?!** De profeet bedoelde hiermee dat een persoon die slecht spreekt zondes zaait, met als gevolg dat hij of zij bestraffingen zal oogsten op de dag des oordeels. Terwijl de persoon die goed spreekt juist goede daden zaait, waardoor hij of zij op de dag des oordeels beloningen zal oogsten.

De tong kan verschillende zondes zaaien, te denken valt hier roddelen, kwaadspreken, lasterpraat, liegen of vloeken. Al deze gevaren zorgen ervoor dat de ontevredenheid van Allah swt zal toenemen. Vele gezelschappen produceren niets dan roddel over andere mensen en lasterpraat. Dit is iets wat Allah swt verboden heeft. Allah swt zegt in in soerah al-Hoedjoeraat vers 12 het volgende:

(..) En bespioneer elkaar niet en roddel niet over elkaar. Zou iemand van jullie ervan houden om het vlees van zijn dode broeder te eten? Jullie zouden er een afkeer van hebben. En vrees Allah. Voorwaar, Allah is de Berouw aanvaardend, Meest Genadevol.

De profeet Mohammed vzmh heeft dit vers als volgt uitgelegd. Hij zei: **“Weten jullie wat ghiebah (roddel en kwaadspreken) is?”** Ze zeiden: **“Allah en Zijn boodschapper weten het best.”** Hij zei: **“Iets te zeggen over je broeder, waarvan hij niet wil dat het wordt gezegd.”** Hij werd gevraagd: **“Wat denk je als wat er is gezegd over hem waar is?”** Hij zei: **“Als wat jullie zeggen over hem waar is, dan is dit kwaadspreken en als wat jullie zeggen niet waar is, dan is het een leugen.”**

Tegenwoordig zie je mensen die onder het genot van een pot thee en lekkernijen tijden doorbrengen door te roddelen over mensen en de eer aantasten van andere broeders en zusters. Je ziet helaas ook dat de zondes van andere broeders en zusters openbaar worden gemaakt om zo hun eer aan te tasten. Mensen nemen

deze vormen van zondes heel licht, het wordt als normaal ervaren. Terwijl het zeer ernstig is in de ogen van Allah swt. Iemand die aanwezig is in een gezelschap waar roddel plaats neemt, zou moeten verbieden wat slecht is en zijn afwezige broeder of zuster te verdedigen. De profeet moedigde ons aan om dit te doen, hij zei: **“Eenieder die de eer van zijn broeder verdedigt, Allah zal zijn gezicht beschermen tegen het vuur op de dag der opstanding.”**

Een andere vorm is lasterpraat. Sommige mensen herhalen de woorden van anderen om problemen te veroorzaken tussen mensen. Tegenwoordig wordt het ook wel opstoken genoemd. Dit is één van de grootste oorzaken van gebroken relaties en gevoelens van haat. De profeet heeft het volgende gezegd hierover: **“Geen afluisteraar zal het paradijs ingaan”**. Met andere woorden, deze soort personen zullen het paradijs niet binnentreden.

Verder is liegen een andere zonde die geproduceerd wordt door de tong. De leugenaar bevindt zich vaak in een oceaan aan leugens waar hij of zij niet meer uit kan komen en hem of haar uiteindelijk leidt tot het hellevuur. De profeet Mohammed vzmh zei: **“Neem afstand van het liegen, een leugen leidt tot verdorvenheid en verdorvenheid leidt naar de Hel. Een persoon houdt niet op met liegen, totdat hij bij Allah beschouwd wordt als een leugenaar.”**

Tenslotte zien we een andere vorm van een zonde die veroorzaakt wordt door de tong, vloeken of schelden. Dit is ook een kwalijke zaak. Deze daad leidt ook naar het Hellevuur, mede omdat het leidt tot negativiteit. Wij moeten hier bewust van zijn en we moeten dit niet lichtelijk nemen.

De profeet heeft ons geleerd dat we bewust moeten zijn met hetgeen wat we zeggen. De profeet Mohammed vzmh heeft het volgende gezegd hierover: **“Wie in Allah en in de laatste dag gelooft, spreekt over het goede of zwijgt’.”**

Kortom, we moeten bewust zijn van het feit dat onze tong ons kan leiden tot een goede pad of juist een hele slechte pad. We moeten zeer attent zijn met hetgeen wat we zeggen. De tong leidt tot vele gevaren! Als we onze tongen niet kunnen controleren dan moeten we zwijgen. Een bekende Nederlandse spreekwoord dekt in principe alles, zwijgen is goud en spreken is zilver.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.