

Getuigenis van de ledematen



Vrijdagpreek van 23 december 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Getuigenis van de ledematen

Allah swt zegt in soerah An-Noer vers 24 het volgende:

(Op) de Dag waarop hun tongen, hun handen en hun voeten tegen hen zullen getuigen over dat wat zij deden.

Allah swt de Schepper heeft alle mensen geschapen met ledematen en hen hiermee begunstigd. De mens heeft alles gekregen wat hij of zij nodig heeft om een fatsoenlijk leven te leiden. Mensen hebben bijvoorbeeld handen gehad om te werken en te handelen, een mond om te communiceren en ogen om te kunnen zien.

De waarde van al onze ledematen kunnen door een mens pas op echte waarde worden geschat, wanneer hij deze niet kan gebruiken of deze mist. De ledematen - ogen, oren, tong, buik, geslachtsdeel, benen en handen - die wij continu (elke seconde) gebruiken; lijken een vanzelfsprekendheid; terwijl dit niet zo is.

De mens heeft in dit wereldse leven zijn ledematen onder eigen controle en kan die zoals hij of zij wenst gebruiken. Dit is van tijdelijke duur. Op de Dag des Oordeels zal dit namelijk anders zijn. Dan zullen de ledematen hun eigen controle hebben die onder toezicht staat van Allah swt. Deze zullen op de Dag der Verantwoording oprecht getuigen. Allah swt zegt hierover in soerah Yaa-Sien vers 65 het volgende:

Op deze Dag zullen Wij hun monden verzegelen en hun handen zullen tot Ons spreken. En hun voeten zullen getuigen over dat wat zij hebben verworven.

Een metgezel van de profeet Mohamed vzmh heeft overgeleverd dat hij samen met andere personen de profeet breed zagen glimlachen. Toen de profeet vzmh opmerkte dat de metgezellen hem zagen glimlachen vroeg hij ze of zij enig idee hadden waarom hij glimlachte. De metgezellen antwoordden ontkennend. De profeet vzmh vertelde dat hij moest glimlachen om zijn gedachte over een persoon die op de Dag der Verantwoording voor Allah swt zal staan en deze persoon tegen Allah zal zeggen: "U zal niemand onrecht aandoen". Allah swt zal dit bevestigen, hij zal inderdaad niemand onrecht aandoen. De betreffende persoon zal vervolgens zeggen dat hij op deze Dag der Verantwoording de enige zal zijn die over zijn eigen daden kan getuigen. Allah swt zal vervolgens zeggen: **(Er zal tegen hem gezegd worden:) "Lees jouw boek." Jouw ziel volstaat op deze Dag als berekenaar tegen jou.** (Soerah Al-Israa vers 14).

Vervolgens zullen alle ledematen in absolute oprechtheid voor of tegen de persoon getuigen.

Kortom: het advies aan ons allemaal is om hoog bewust te worden van onze daden in het dagelijkse leven en tevens bewust te zijn van de absolute oprechte getuigenis van onze ledematen op de Dag des Oordeels.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.