

# Het Islamitische nieuwjaar

## Vrijdagpreek van 30 september 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Het Islamitische nieuwjaar

Allah swt zegt in soerah Al-Hashr vers 18 het volgende:

**O jullie die geloven, wees hoog bewust van Allah en laat iedere ziel kijken naar wat zij vooruit heeft gezonden voor morgen. En wees hoog bewust van Allah, waarlijk, Allah is op de hoogte van dat wat jullie (in het verborgene) doen.**

Vandaag zal worden stilgestaan bij het Islamitische nieuwjaar wat vanaf zondag aanstaande zal ingaan. Op de dag van de eerste Islamitische maand Muharram, herdenken moslims dat de profeet Mohamed vzmh en zijn volgelingen, in het jaar 622 van de Gregoriaanse kalender, de stad Mekka verlieten en naar Medina emigreerden. Deze emigratie was het beginpunt voor de Islamitische kalender, de Hidjra-kalender.

Dit beginpunt is wederom een zeer mooi moment en kans om onszelf en onze daden te evalueren en onze doelstellingen bij te stellen en/of nieuwe ambitieuze doelstellingen te bepalen. De tijd 'vliegt' en elke dag, elk uur, elke minuut en elke seconde leidt ons dichterbij de Dag des Oordeels.

Moge Allah swt de bijzondere maand Muharram een mooie en vredige maand laten zijn voor ons en voor al onze medemensen; een maand die ons en anderen extra zal motiveren om goed te doen.

Algemeen bekend is dat ieder gezond en winstgevend bedrijf periodiek of jaarlijks haar balans opstelt om enerzijds verantwoording af te leggen en anderzijds te evalueren. De cruciale vraag is: Moet de huidige koers worden doorgezet met eventueel enkele verbeteringen of moet het bedrijf een totaal andere koers gaan varen? Deze vragen dient iedere gelovige zichzelf ook continu te blijven stellen, omdat dit ervoor zorgt dat een mens beter wordt. Daarnaast kan iedere gelovige zich op deze wijze ook optimaal voorbereiden voor het echte grote verantwoordingsmoment op de Dag des Oordeels. Op de Dag des Oordeels kan alleen jouw goed besteedde tijd je helpen.

**De dienaar van Allah (s.w.t.) zal op de Dag des Oordeels geen stap kunnen zetten zonder vier vragen te beantwoorden:**

- 1. Waar hij zijn leven heeft doorgebracht,**
- 2. Wat hij in zijn jeugd uitvoerde,**
- 3. Hoe hij zijn geld verdiend en uitgegeven heeft**
- 4. En wat hij met zijn kennis heeft gedaan.**

Het advies aan iedereen is: Besteed je tijd nuttig!! Wees eerlijk en oprecht tegenover jezelf en probeer gebruik te maken van dit evaluatiemoment. Stel ambitieuze doelen voor het komende Islamitische nieuwjaar en stel niet uit!!

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.