

Het belang van het gebed

Vrijdagpreek van 29 april 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: Het belang van het gebed.

Allah swt zegt in soerah An-nissaa vers 103 het volgende:

[...] Waarlijk, het gebed is voor de gelovigen op vastgestelde tijden voorgeschreven.

Allah swt heeft de moslims het gebed opgedragen. Het gebed houdt in dat een gelovige continu bewust is van Allah swt en het contact met Hem swt onderhoudt. Uit overleveringen van de profeet Mohammed vzmh blijkt dat de verplichting van het gebed voor iedere (volwassen) moslims direct werd geopenbaard aan de profeet Mohammed vzmh tijdens zijn hemelvaart naar de hemel. Het feit dat deze verplichting voor de moslims op deze locatie en onder verheven omstandigheden – dus directe openbaring van Allah swt zonder tussenkomst van de engel Djibriel – is geopenbaard, laat zien dat het gebed voor de moslims een zeer belangrijk en een hoge doel dient.

Het gebed is ieder contact met Allah swt. Hierin heeft de moslim contact met zijn Heer. Het is van belang dat dit gebed met een hoog concentratieniveau en hoog bewustzijn wordt uitgevoerd. Allah swt heeft het formele gebed verspreid over de dag met als doel een gelovige gedurende de hele dag bewust te laten zijn van alle geboden en verboden.

Het belang van het gebed in de Islam kan niet voldoende worden benadrukt. Het gebed en ieder contactvorm met Allah swt is verplicht gemaakt voor alle profeten en alle volken.

Het belang van het gebed blijkt ook uit het laatste advies dat de profeet Mohammed vzmh uitsprak alvorens hij stierf. Oem Salamah (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft gezegd: 'Het laatste advies dat de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) uitsprak, was: 'Het gebed, het gebed. En wees bewust van Allah in datgene wat jullie bezitten.' De boodschapper van Allah vzmh zei dit terwijl hij aan het gorgelen was en het bijna niet kon uitspreken.'

Voorts zien we binnen de Islamitische ethiek dat een gelovige letterlijk van geboorte tot de dood bewust wordt gemaakt van het belang van het gebed. Direct na de geboorte van een kind, wordt de athan (de oproep tot het gebed) rustig in het rechteroor gefluisterd, de kinderen worden op jonge leeftijd al enthousiast gemaakt om het gebed te verrichten en bij het overlijden wordt een gezamenlijk dodengebed verricht voor de dode. Allah heeft het gebed verplicht in welke situatie men dan ook verkeert. Niemand heeft een excuus om het gebed niet te verrichten. Er is ook geen excuus voor een zieke persoon, noch voor iemand die in angst verkeert, noch voor een reiziger. Er is slechts een verlichting of vrijstelling in haar voorwaarden in sommige gevallen. De gebedsplicht blijft altijd gelden zolang men bij volle verstand is.

Naast het feit dat een gelovige zijn bewustzijn hoog houdt door het onderhouden van het contact met Allah swt, weerhoudt het gebed de gelovigen ook van slechte zaken. Allah swt zegt in de koran in soerah Al-Ankabot vers 45 het volgende:

Draag voor wat aan jou (o Mohammed) is geopenbaard van het Boek, en onderhoud het gebed. Waarlijk, het gebed houdt af van de verdorvenheid en het slechte. En het gedenken van Allah is zeker het grootst. En Allah weet wat jullie doen.

Kortom, het gebed en het op hoog niveau houden van ons contact met Allah swt, dient een zeer groot belang binnen ons leven en is onze sleutel tot succes in deze wereld en in het hiernamaals in-sha-Allah.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.