

Het verrichten van het goede

Vrijdagpreek van 11 november 2016

Bismillahi Rahmani Arrahiem,

Onderwerp van vandaag is: het verrichten van het goede.

Allah swt zegt in soerah al-Haddj vers 77 het volgende:

O jullie die geloven, buig, kniel neer, en aanbid jullie Heer en doe het goede, opdat jullie succesvol zullen zijn.

Allah swt spreekt hier de gelovigen aan om het goede te verrichten. Het verrichten van het goede moet centraal staan in het handelen van de gelovige. Zodra dit centraal staat dan zul je behoren tot de mensen die succesvol zullen zijn. De islam moedigt ons aan om ons in te zetten voor anderen, ongeacht iemands achtergrond.

Allah swt zegt in soerah al-Baqarah in vers 148 het volgende:

En voor eenieder is er een richting waar hij zich naar wendt. Wedijver daarom met elkaar in het verrichten van het goede. Waar jullie je ook bevinden, Allah zal jullie allen samenbrengen. Voorwaar, Allah is tot alles in staat.

We zien in dit wereldse leven dat eenieder zijn eigen doel heeft in het leven. Je hebt mensen die hun behoeften en begeerten volgen en zichzelf op nummer 1 hebben staan. Zijn eigen ego of zijn eigen belang staat bij zijn handelen centraal. Terwijl een gelovige juist de ander centraal heeft staan. De profeet Mohammed vzmh heeft hierover gezegd: een gelovige is netals een sleutel die deuren naar het goede opent en de deuren naar het slechte sluit. Een gelovige moet juist de deuren naar het goede openen en deze toegankelijk maken niet alleen voor zichzelf maar ook voor anderen.

Ibn Omar heeft overgeleverd dat de Profeet Mohammed vzmh vroeg, 'Er is een boom, en de bladeren van die boom vallen nooit af en het is zoals een Muslim (i.e. zijn goede daden gaan het hele jaar door). Wat is de naam van die boom?' Iedereen dacht aan de bomen van de woestijn en ik dacht aan een palmboom, maar ik schaamde me en ik durfde niet te antwoorden, omdat ik de jongste was en de mensen vroegen, 'Vertel ons alstublieft welke boom dat is, O Boodschapper van Allah!' en hij zei, 'Het is de palmboom'. De gelovige is netals een palmboom. De palmboom draagt dadels, dadels zijn heel voedingsrijk voor de mens. Het heeft vele voordelen voor de mensheid. Zo geldt het ook met een gelovige, een gelovige moet vele voordelen hebben voor zijn medemens.

De profeet vzmh zei ook: "De besten onder de mensen zijn degenen die het meeste voordeel brengen aan de rest van de mensheid." Een gelovige is actief met het helpen van zijn medemens. Vervolgens deed de Profeet een allesomvattende uitspraak: "En Allah blijft de dienaar helpen zolang hij zijn broeder helpt." Oftewel, Allah swt helpt de mens in de mate waarin hij zijn broeder helpt. Zolang de mens dus zijn broeder helpt, zal Allah hem helpen. In een andere overlevering zegt de Profeet: "Wie voorziet in de behoefte van zijn broeder, Allah zal in zijn behoefte voorzien."

Als we kijken naar de profeten dan zien we deze karaktereigenschap heel duidelijk terug. De profeten stonden altijd klaar voor de mensen om ze te helpen. We moeten deze karaktereigenschap ons eigen maken. Eenieder heeft zijn kracht en zijn talent, deze kracht en deze talent moet je inzetten om anderen te helpen. De ene is bijvoorbeeld heel goed met zijn handen terwijl de andere juist heel goed is in het overbrengen van kennis. Beide personen moeten deze talenten inzetten om zijn medemens te helpen.

Beste broeders en zusters, wij moeten onze krachten en talenten inzetten om onze medemensen te helpen. Wanneer was jou laatste keer dat je iemand op een vrijwillige basis en oprecht hebt geholpen? Als je lang moet nadenken, dan is het nu de kans om hier verandering in te brengen.

Beste broeders en zusters, bedankt voor jullie aandacht!

Wasalaam oe3alaikom warahmatoe Allahi wa barakaatoeh.